



Verslag excursie vogelwerkgroep Meerlebroek, Beesel 04-09-2016

Na een kleine zomerstop pakken wij de draad weer op met onze maandelijkse excursie van de vogelwerkgroep IVN Roermond. Dit keer hebben wij gekozen voor Meerlebroek te Beesel. 11 vogelliefhebbers kwamen om 8 uur bij elkaar op het

parkeerplaatsje aan de Muijterdijk. Nog op het parkeerplaatsje staande komt er een zwarte specht overgevlogen richting Duitsland. Al lopend richting de Prinsendijk zien wij een drietal lepelaars vanuit het noorden naar ons toe vliegen en scheren vlak over onze hoofden naar een van de zuidelijke plasjes. Dit is toch al een prachtig begin van de ochtend. Links en rechts op de plasjes veel dodaarzen, waarvan enkele oudere, maar vooral veel jonkies. Dit duidt toch op een goed broedseizoen. Wij slaan rechts af de Prinsendijk op en zetten onze telescoop op om over het water te kunnen kijken. Buiten de neergestreken lepelaars ontdekken wij ook een aantal bosruiters. Ook veel grauwe ganzen en wilde eenden. Op de Duitse kant ontdekken we het geluid van een raaf, alsmede enkele kruisbekken. Vlakbij zit nog een zwarte mees. Op de open vlakte achter het dennenbosje bij een aantal kneutjes zat een mooi juveniele grasmus in de struik. We volgen de route van het Staatsbosbeheer (rondje Meerlebroek), maar de paden zijn slecht onderhouden en niet gemaaid, zodat we door het hoge gras en brandnetels moeten lopen. Ontzettend veel wroetsporen van de everzwijnen waren overal

zichtbaar. We lopen door het bosje en komen op de weg weer uit. Donkere wolken trekken zich samen. Een vijftal buizerds laten hun zweefkunst en capriolen zien door tegen de wind in te gaan hangen. Iets verder door willen we via het wilgenbos proberen naar de kijkscherm te komen, echter hier is alleen maar hoog gras en brandnetels, geen pad. Ook worden de luiken van de wolken opengezet zodat we de volle laag regen krijgen. Snel vluchten wij richting onze auto's. Een rietkraag omzeilen wij, maar John wilt er dwars door heen en hierdoor worden de rustende everzwijnen opgeschrikt en vluchten met veel kabaal weg.



We komen bij de auto aan en keren in de stortregen huiswaarts. Toch nog een mooie score van 50 vogels.

Meinse van der Velde