

Verlag excursie Isabellagriend, Herten 6 november 2016.

Met zes graden op de thermometer en een stevige wind voelt het toch aardig koud aan. Heel wat anders als we de afgelopen weken gewend waren. Voordat wij vertrekken komt er al een sperwer overvliegen, die bij de vogels in de omgeving danig wat paniek veroorzaakt. Met 24 liefhebbers gaan wij om exact negen uur richting de lus van Linne. Onderweg zien we een goedgevulde voedertafel bij iemand in de tuin, die druk bezocht wordt door een groot aantal huismussen. Een enkele groenling profiteert ook nog mee. Even verderop in de peren boomgaard is een nestkast voor een steenuil geplaatst, die daadwerkelijk ook nog bezet is. Argwanend kijkt zij ons aan. Op de dijk langs de Maas staat een stevige bries. Op het water geen drukte zoals andere jaren. Enkel smienten langs de kant en iets verderop duikt een dodaars weg. Op de Gerelingsplas zien we een groot aantal knobbelzwanen en wilde eenden. Veel ganzen, zoals de kol en grauwe zitten er ook niet, hoewel ze massaal de laatste weken ons land binnen zijn gekomen.

Misschien zijn ze aan het grazen op de weilanden en komen ze later terug. We lopen Isabellagriend op en zien op de Oolderplas een juveniele brilduiker. Zelfs drie ijsvogels zitten langs de kant en vluchten van ons weg. De eerste van mij voor dit najaar.

Doorlopend vliegt een groep kramsvogels vergezeld van koperwieken boven onze



hoofden en gaan in de hoge toppen van de bomen zitten. In de struiken laten de roodborsten en de winterkoningen zich horen. Terwijl de aandacht wordt afgeleid naar een paar paddenstoelen scheert er een sperwer langs ons heen. Volgens de anderen dan! Tja, je kunt niet alles in de gaten houden. Prachtig mooi kunnen wij de koperwieken in de hoge bomen bewonderen. Hun komst, samen met de kramsvogels, betekent dat

het in het noorden of te koud aan het worden is of dat er een voedselgebrek is. Langs de plas op de griend hebben de bevers huisgehouden door bomen en struiken af te knagen. Een leuk groepje putters van zo'n 25 vogels vlogen uit de struiken op. Op de terugweg zien we nog enkele kuifeenden op het water. Ook nu schiet een blauwe flits (ijsvogel) over het water. Enkele honderden ganzen komen van alle kanten terug van het foerageren op de weilanden. Een zeer indrukwekkend gezicht en bovendien nog erg luidruchtig. Met z'n allen gaan ze op het water zitten. Teruggekomen bij de auto's zien we op de schrijflijst een totaal van 45 soorten. Een iets wat tegenvallend resultaat, maar we hebben weer een zeer leerzame en gezellige ochtend achter de rug.

Meinse van der Velde