

## Mei, de bloeimaand.

Het is alweer mei, de vijfde maand van het jaar en de maand die bekend staat als de bloeimaand, maar ook de maand waarin de laatste nachtvorst nog zou kunnen optreden.

Dat zou nog kunnen tot aan de ijsheiligen. Dat heeft betrekking op de dagen van 11 t/m 15 mei waar de naamdagen van vier heiligen worden gevierd: St. Mamerfta, St. Pancratius, St. Servatius en St. Bonifatius. Helaas geven ook deze heiligen geen garanties af voor het weer. In 2006, 2008 en 2016 is er nog nachtvorst geweest in juni dus ruim na de ijsheiligen!

Overigens het mag dan al een heel oud gebruik/geloof zijn ook heden ten dage wordt er nog naar verwezen. Ik ben lid van de Herenboeren in Weert en op het zaai- en plantoverzicht dat wij van de boer hebben gekregen staat bij een aantal gewassen "afdekken tot na de ijsheiligen".

En wij hopen dus ook dat voornoemde jaren dan maar een hele zeldzame uitzondering zijn geweest.

Er is nu buiten van alles te zien en te horen. Een week geleden zag ik al twee zwaluwen, boerenzwaluwen. Het verschil met de hier veel zeldzamere huiswaluw is dat de boerenzwaluw een witte buik heeft en verder, in de vlucht te zien, helemaal zwart. De huiswaluw heeft niet alleen een witte borst maar ook nog eens een witte stuit. ( De stuit is de plaats waar de rug ophoudt rug te zijn!) Vorige week heb ik al een paar keer een geelgors gezien en ook de kleine karekiet en de zwartkop zijn al terug. In het Weerterbos, waar ik de fotos die u bij dit verhaaltje heb gemaakt, heb ik iedere keer dat ik daar ben geweest de roerdomp gehoord. Dat is ook echt zo'n vogel van je hoort hem wel maar je ziet hem niet. In al die jaren dat ik al buiten rondstruin heb ik hem maar twee keer gezien.

Behalve te horen is er nu ook veel te zien. Mij is opgevallen dat er nu ontzettend veel paarse dovenetel staat te bloeien en ook zie je vele tientallen vierkante meters bedekt met winterpostelein.

Vooraf de bodem onder de beuken aan de Kazernelaan zijn daar dik mee bedekt.

Het is een eetbaar plantje vooral als rauwkost dus winterpostelein oogsten van deze groeiplaats is daarom misschien niet zo verstandig hoe lekker die ook is. Verder kwam ik gisteren in het Weerterbos nog wat tegen waar u nu plaatjes van ziet.



Allereerst de ereprijs. Mijn oog viel opeens op een serie fraaie, blauwe bloempje in de berm dus op de knieën en een plaatje maken. Maar niet alleen speciale bloempjes zijn de moeite waard ook doodgewone plantjes zijn schoonheden. Overal zie je nu de paardenbloem staan te bloeien. Een



doodordinaire bloem maar als je hem een goed bekijkt! Toch een zonnetje dat staat te stralen in het gras?

Tenslotte kwam ik uit bij de Oude Graaf. Een waterloop in het Weerterbos en daar, vlak bij een stuw, was een meertje ontstaan waarvan het oppervlak was bedekt met algen, wieren en stuifmeel.

Het geheel was buitengewoon fotogeniek, althans dat vond ik. Het lijkt wel een abstract kunstwerk. Kijkt u maar of u het met mij eens bent.



Herman Beuvs