



Sprokkels



Jubileumnummer 100 Veghel

Herfst 2013

Inhoud

Van het bestuur	3
Vanuit het secretariaat	3
De Duivelsberg	4 - 5
Lidou's Geerbosdagboek	6 - 10
Sprokkelavond 10 december	10
Benieuwd waar deze foto's genomen zijn?	11
Deelprogramma november t/m april	12
Sprokkels	13
Oogstfeest op Natuurtuin 't Bundertje	14-15
Natuurontdekkers wandelen met groep 6	16
Dagwandeling naar Swalmen	17
De een nog mooier dan de ander	18-19
Tekst en fotocollage knoflookpadden	20-22

Van de redactie

Een nieuwe naam prijkt op ons jubileumnummer. Drie stemrondes zijn er aan te pas gekomen om tot de nieuwe naam Sprokkels te komen. Sprokkels verwijst naar de verzameling van verschillende verhalen die in ons blad terechtkomen. En we moeten wel eens 'sprokkelen' om voldoende kopij bij elkaar te rapen. Bovendien verwijst het naar de ledenavonden onder de noemer 'sprokkelen'. Dit jaar heeft deze avond een feestelijk tintje om zo het 35-jarig bestaan van onze vereniging te vieren.

Ook ons 'clubblad' is jarig. Al honderd maal is het verschenen. In de loop der tijd heeft het wel een ander jasje aangemeten gekregen, maar de inhoud bleef hetzelfde. Dank aan de leden die in het verleden een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit blad. Ook een bedankje voor de vele leden die mooie verhalen en verslagen aan ons hebben opgestuurd. Het blad is ten slotte voor en door leden gemaakt en zal ook in de toekomst trouw vier maal per jaar op de deurmat blijven vallen, namens de redactie,

Suzanne van Zutven

SPROKKELS IS EEN UITGAVE VAN IVN VEGHEL

Locatie

IVN verenigingslokaal
Buitendonk 3 5467 DE Veghel

Bestuur

Voorzitter:

Fer Kalis,
Marterweide 7, 5467 LK Veghel
Telefoon.....(0413) 34 13 48

Secretaris:

Karin Koppen
Antoniusstraat 11,5469 EV Keldonk
Telefoon.....(0413) 21 02 16
secretariaat@ivn-veghel.nl

Penningmeester:

Henk van Helmond
Lavendelaar 345467BE Veghel
Telefoon ... (0413) 367476... 06-51553430
Penningmeester@ivn-veghel.nl
Rekeningnummer 4154271

Lid:

Marianne van Zeeventer
Roekdonk 2.....5467 DP Veghel
Telefoon(0413) 78 52 07

Lid:

Mark van Heijst
Turfven 96, 5464 PL Veghel
Telefoon (0413) 35 40 47

Webmaster: Geert van de Wiel

webmaster@ivn-veghel.nl
website www.ivn-veghel.nl



Redactie Info:

Maria Kordewinders-v.d.Tillaar
Geluckweg 45469 NA Boerdonk
Telefoon(0492) - 46 33 83

Suzanne van Zutven
De Kempkens 6A5465 NB Eerde
Telefoon (0413) 36 73 71

Peter van Beurden
Heiveld 65464 VT Veghel
Telefoon (0413) 36 57 12

Van het bestuur

Altijd weer even wennen na de zomer met het opstarten van activiteiten maar als het eenmaal loopt dan barst het ook in alle hevigheid los. Zo waren er vorige week vele tientallen IVN'ers actief in het Hurkske. Er werden twee excursies tegelijkertijd gehouden. De Natuurgidsen liepen rond met hun mentoren om van alles te horen en te zien in het Hurkske met de nadruk op paddenstoelen. Daarnaast was de groep van de Najaarscursus ook bezig met hun paddenstoelenwandeling. Gelukkig is het Hurkske groot genoeg om elkaar niet in de weg te lopen. Dat gebeurde wel een beetje bij het Oogstfeest op de Natuurtuin, ook dit jaar weer een geweldig succes met een grote opkomst. Natuurlijk werkte het weer mee maar het programma was ook de moeite waard, degenen die gekomen zijn, hebben zich prima vermaakt met het proeven van heerlijke hapjes en meedoen met vlechten of zelfs vilten. Een rondje met de huifkar viel ook erg in de smaak.

Het nieuwe verenigingslokaal is nu officieel in gebruik genomen met de start van de groencursus. Er moeten nog wat afspraken gemaakt worden met de gemeente omtrent verwarming en schoonmaak maar tot nu toe bevalt de nieuwe locatie goed. Het ziet er allemaal netjes uit dankzij grote inzet van Peter en Lidou. Allebei zorgden ze met een eigen groep helpers dat het lokaal picobello werd ingericht. Lidou met haar groepje zorgde voor het opruimen en inrichten inclusief de bibliotheek. Peter met zijn clubje zorgde ervoor dat de lamellen op maat voor de ramen kwamen en het projectiescherm opgehangen.

Samenwerking met de andere afdelingen in de regio begint steeds meer vorm te krijgen. De najaarscursus werd overtekend mede door de grote belangstelling uit Uden en Bernheze. Begin september was er de eerste gezamenlijke regio-activiteit in de vorm van een fietstocht met een gezamenlijk einddoel. Het is wat lastig organiseren met zoveel startpunten, maar het is gebleken dat het wel kan en voor herhaling vatbaar is. Op meerdere terreinen zijn er ontwikkelingen gaande, zo gaven de Natuurgidsen in opleiding al hun eerste proeve van bekwaamheid af door een excursie te verzorgen voor het publiek in hun 'adoptiegebied'.

Ze deden dat met veel plezier en grote toewijding, dat belooft nog wat voor de toekomst. Is hard nodig ook, we proberen het wel een beetje te ontkennen maar we worden wel steeds ouder en dan is het goed als er opvolging is.

Ook onze vereniging wordt ouder en dat is dit jaar reden voor een feestje. De vereniging bestaat dit jaar 35 jaar. Op de Sprokkelavond op dinsdag 10 december willen we dit vieren door er een extra gezellige avond van te maken met een mooi programma. Noteer die datum alvast in je agenda want het is alweer de laatste activiteit van dit jaar.

Namens het bestuur,
Fer Kalis, voorzitter



Vanuit het secretariaat

Drie nieuwe leden heten we welkom bij de afdeling:

- * Maarten Swinkels, Veghel
- * José Kok, Veghel
- * Cynthia Mout, Veghel

Het einde van het jaar nadert en bij deze wil ik jullie er op opmerkzaam maken dat mocht je overwegen om het lidmaatschap op te zeggen (niet doen!), dit vóór 1 december aan het secretariaat door te geven, secretariaat@ivn-veghe.nl

Karin

De Duivelsberg

Voorbij Beek-Ubbergen richting Duitsland ligt het natuurgebied De Duivelsberg. Dit prachtige bosgebied maakt deel uit van enkele oude stuwwallen rond Nijmegen. De heuvelrij is ontstaan door smeltend ijs in de voorlaatste ijstijd. Een wandeling door dit gebied vergt enige conditie maar je wordt beloond met prachtige vergezichten.

De Duivelsberg kent een lange geschiedenis. In de omgeving zijn urnenvelden uit de IJzertijd. Uit de Romeinse tijd zijn grafvelden gevonden. De vele tamme kastanjes in het bos zijn afstammelingen van de bomen die hier eens door de Romeinen zijn aangeplant voor de voedselvoorziening. De Romeinen benutten het gebied bovendien door leem te winnen voor dakpannen en aardewerk. Er zijn resten gevonden van leemputten en vele kleiovens uit die tijd. Een nabij gelegen steenfabriek heeft er in het verleden ook leem gewonnen.

Het opvallendste overblijfsel uit vroeger tijd zijn twee heuvels waar eens een burcht uit de 11e eeuw heeft gestaan. Deze middeleeuwse burcht bestond uit een hoofdburcht en een voorburcht en werd gebouwd op een motte. Dit is een kunstmatig aangelegde aarden heuvel die door de hoogte goed zicht gaf op eventuele dreiging. De beide kasteelheuvels werden omgeven door een houten omwalling en een gracht ter verdediging tegen vijandelijke aanvallen.

De herkomst van de naam is niet eenduidig. Het kan afgeleid zijn van het gebied rondom Millingen dat De Duffelt wordt genoemd. Een andere verklaring is dat het gebied een heilig bos is geweest waar natuurgoden werden aanbeden. In Beek-Ubbergen en Berg en Dal liggen twee heuvels met de naam Maanberg en Sterrenberg en het is waarschijnlijk dat er ook een zonnenberg heeft bestaan. Na de kerstening heeft deze heuvel de naam Duivelsberg gekregen.

Dat het gebied als heidens werd beschouwd komt ook naar voren bij de naam van een laagte met water. Het is een leemkuil die de naam Heksendans draagt. Het ontleent zijn naam aan de mistflarden die bij koude nachten van het water opstijgen en aangezien werden voor heksen. Deze plek is om een andere reden ook mysterieus. Een gedicht verhaalt over een meisje dat hier vermoord werd achtergelaten.

MOORD OP DE DUIVELSBERG

Een jongeling van 18 jaren
zou aan een meisje zijn liefde verklaren
Maar toen hij haar van haar eer had ontruk
liet hij haar zitten in een diepe zucht
Des morgens kwam hij om haar te spreken
Hij zag de tranen van droefheid blinken
Zij sprak jongeman ziet wat gij doet
Hetgeen ik draag is Uw eigen vlees en bloed
Hij nam haar dadelijk mee naar buiten
in 't groen bos waar de vogels fluiten
Hij nam haar mee naar een stille rivier
en sprak zoetlief Uw rustplaats die is hier
Hij heeft haar dadelijk vast gegrepen
en met een mes en gaf haar zeven steken
Zij viel ter aarde, viel voor zijn voet
en riep O, God ziet wat de liefde doet
Ziet nu die moordenaar daar nu eens lopen
Hij heeft zijn meisje met een mes gestoken
Gij zult ondergaan hetzelfde lot
Uw leven eindigt ginder op 't schavot

Duivelse natuur

Veel planten, dieren en paddenstoelen worden om verschillende redenen in verband gebracht met de duivel. Hierna volgen enkele voorbeelden.



Paddenstoelen die giftig zijn, krijgen als bijnaam **duivelsbrood** of **duivelszwam**. Een andere naam voor de duivel is satan en daar dankt de **satansboleet** zijn naam aan. Omdat lange tijd onbekend was hoe paddenstoelen groeien en zich verspreiden werden ze in het volksgeloof ingedeeld bij het demonische. Een voorbeeld hiervan is de benaming van **duivelsei** voor het vruchtlichaam van de stinkzwam. Dit vruchtlichaam zit opgesloten in een omhulsel en hierbinnen ontwikkelt zich de stinkzwam.



Ook giftige planten worden in relatie gebracht met de duivel. Wolfsmelk wordt ook wel **duivelsmelk** genoemd omdat het sap door toedoen van de duivel zou zijn vergiftigd. Het uiterst giftige sap is gevaarlijk voor huid en ogen. Een andere giftige plant is de monnikskap die **duivelsknol** wordt genoemd. Het kauwen op bladeren van deze plant leidt tot hallucinaties. Het gif trekt ook door de huid en enkele druppels zijn genoeg om vergiftigingsverschijnselen te krijgen.

Brandnetel wordt ook **duivelsblad** genoemd vanwege de pijnlijke en irriterende brandharen. **Duivelsklauw** is een plant afkomstig uit Zuid-Afrika. De naam komt van de ongewone vruchten, die bedekt zijn met een groot aantal kleine

'haken'. De **duivelswandelstok** heeft venijnige stekels op zijn stam en behoort daarom tot de duivel.

Een andere naam voor **duivelsnaaigaren** is warkruid. Het is een beschermde plant die op de Nederlandse Rode Lijst staat. Het is een plant die als parasiet leeft op heidesoorten of brem. De plant onttrekt voedsel aan de gastheer en door snelle, veelvuldige vertakkingen kan het de gastheer helemaal overwoekeren. De maretak heeft als bijnaam **duivelsnest**. Dit is een groenblijvende plant. Vogels verspreiden het zaad



waarna het in de boom ontkiemt. Ook de maretak onttrekt voedsel aan zijn gastheer maar het betreft alleen water en zouten. Beide planten hebben iets mysterieus doordat ze een (half)parasitaire levenswijze hebben en werden daarom tot de duivel gerekend.

De naam **Duivelsdrek** dankt de plant aan de zeer onaangename geur. De bloeiwijze bestaat uit grote gele samengestelde bloemschermen. Duivelsdrek heeft holle stengels en kan 2 m. hoog worden. De plant komt van nature voor in Iran.

Over de oorzaak van de deukjes in riet, bekend onder de naam **duivelsbeet**, bestaan verschillende versies. Zo wilde de duivel toen Christus aan het kruis hing, als teken van triomf, bovenop het kruis gaan zitten. Christus verbood hem dat. De duivel hield zich daarna schuil in het riet en beet uit woede in alle rietplanten. Een ander verhaal gaat over een wedstrijd tussen God en de duivel wie de beste plant op aarde kan laten groeien. God laat het graan op aarde verschijnen en de duivel kiest voor het riet langs de oever. Ze laten een mens tussen beide gewassen kiezen. Die kiest voor het graan omdat graan voedingsstoffen bevat. Waarop de duivel uit boosheid wederom in het riet bijt.

Suzanne



Lidou's Geerbosdagboek

Insectenfoto's van Pieter van Breugel

Zaterdag 3 augustus 2013

Vandaag was ik een half uur eerder dan normaal in het GB. Terwijl ik mijn spullen aan het uitladen was, stonden 2 honden (een witte en een bruine Golden Retriever) alsmaar om mij heen te drentelen. Ach-ja, we weten het nu: ik heb 't er niet zo op loslopende honden. Dus zette ik mijn gereedschapskarretje en ander gerei rondom me als afstandshouders. De bruine vond er niets meer aan, hield het dus voor gezien maar de witte had iets tegen me, hij bleef maar blaffen en bezette telkens de ingang van onze tuin.

"Kom, Ina, Kom!" riep het baasje vanuit de verte. Maar Ina had lak aan hem, bleef mij maar toeblaffen en kuierde door het geopend hekje naar binnen. Oh, zal ze wel gedacht hebben: als ik toch niet in haar kuiten mag bijten, dan ga ik lekker hierin. "Meneer daar mogen geen honden in", riep ik een beetje paniekerig. "Weet ik", zei hij, "Kom Ina, Kom!" Zijn roep klonk strenger. Oei, het baasje leek wel boos ... en gelukkig bedacht ze zich en vertok. Poeh-poeh!

Elke week probeer ik snel tussen de - per tussenpozen loslopende - honden door, mijn kleine verhuizing te regelen, maar vandaag lukte dat niet, zij stonden er al.

Gelukkig was het iets minder warm dan gisteren (was 35-37 gr), wel benauwder, maar dat weerhoudt Annie en mij niet om te werken. Samen hebben we de nieuwe scheuten van de klimroos, die over de flat groeit, opgebonden, daarna heb ik de frambozentakjes, die het pad naar het gereedschapshokje versperden, gesnoeid. Er groeien altijd bramen tussendoor die door hun scherpe stekels evenwijdige strepen in mijn armen krassen. Ach-ja ... rozenfamilie hè!

We hebben een kruiwagen!

Die stond al een tijdje op ons verlanglijstje. Dat scheelt een hoop heen en weer geloop en gesjouw met volle emmers. Pieter bracht hem vori-

ge week in de stromende regen.

Fer en ik zaten toen in de auto te schuilen.

We waren beiden aan het werk toen het een beetje begon te miezeren. Fer stelde voor om een pauze te houden onder de grote eik. Och voor die paar druppels kon het wel zo. Hij schoof 3 stronken naar elkaar toe zodat we een tafeltje en 2 krukken hadden. Maar plotseling kwam het met bakken naar beneden en als door een wesp gestoken, doken we zo snel mogelijk ons busje in. De spullen achter en wij voorin. We waren in die korte tijd zo nat geworden dat de ramen alras (oud woord!) beslagen waren. En terwijl het plensde, dronken we onze uitgestelde koffie. Op zulke momenten ben je blij dat er iets is waar je kunt schuilen. Door de waas heen zag Fer iemand bij het toegangshek bezig met een kruiwagen. Dat moest Pieter zijn. Hij riep hem. Fer en ik schoven op. Pieter was door-en-door nat, aarzelde even of hij wel op de vrijgekomen plaats kon gaan zitten. Ja-ja, vlug-vlug! Voor mij ging 't allemaal prima, maar Fer hing met een halve bil links op mijn stoel en de andere halve bil op Pieters' stoel. Zo overbrugde hij het tussenliggende bakje dat vol zat met ongelijke spullen. Na een poosje begon de 'brug' door te zakken en pijn te doen. In gedachte zag ik de negatieve afdrukken op zijn billen. Zijn zitmatje kwam goed van pas om de ruimte op te vullen. Zo zaten wij toen gedrieën te wachten op het einde van de langdurige stortbui.

Maar sindsdien, is de kruiwagen volop in gebruik. Er is zand mee gekruid en veel plantenafval naar de rillen gebracht.

Het is het weekeinde van de vlindertellingen. Annie en ik telden de vlinders die over en weer fladderden. Er waren maar weinig soorten en aantallen: 1 dagpauwoog, 1 gehakelde aurelia, 1 witje, 1 citroentje, maar wel waren er opvallend veel gamma-uil.

We weten 't, dit jaar is geen succes voor de vlinders en solitaire bijen.





Zaterdag 17 augustus

Annie was er al toen ik aankwam. Ze hing aan het poortje, alsof ze uit het raam keek en genoot bij het zien van het uit de auto laden van al die spullen die ik wekelijks meebreng, een karretje vol gereedschap, klompen, schoppen, krat met koffie/thee enz., een volle zak met zitkussentjes en werkhandschoenen, soms heb ik (gekregen) planten bij me en ook parasols, maar tegenwoordig ook mijn fototoestel ...

„Tja!”, zei ze, „Ik ben een beetje vroeg vanmorgen, geef me wat spullen die breng ik alvast naar achteren!” Ik vond het zo leuk haar zo te zien, dat ik eerst een foto wilde maken.

Nadat we mijn lading hadden weggebracht, doken we de vol gegroeide sloot in om die te schonen om meteen met het afval, de rillen op te hogen. Lange slierten bramen (gelukkig hadden we handschoenen aan), reuzenbladeren van smeerwortels, hele hoge brandnetels, flinke koekoeksbloemen, takken van vlieren en wilgen, lianen waar geen einde aan was van de hop. Elke plant wilde zo veel mogelijk licht hebben in die donkere wildernis.

We hoorden een autoportier dichtslaan, Jan was er weer. Jan zegt gedag en gaat meteen aan het werk, niks „even” koffie, straks komt er toch een pauze? De gesnoeide doornige takken van de meidoorn heg vlogen hem om de oren, niks, Jan werkt gewoon door, tot klokslag 12.00 uur en weg is hij.

Even later kwamen Annemieke en Vic, ze hadden zoveel tuingereedschap bij zich dat ze het poortje niet konden openen. Annemieke nam een perkje onder handen om die de ontgrassen, wel fijn, want daar moeten binnenkort de nog kleine wilde cichoreiënplantjes in gezet worden. Vic hielp mij mee om een pad te verbreden zodat de kruiwagen er beter door kon. Het was zo’n benauwd weer, dat onze zweetdruppels de planten spontaan besproeiden! De sauna had-

den we gehad nu nog een lekkere douche, maar die bleef even uit.

De phacelia’s op het akkertje achter de banken, zijn nu echt uitgebloeid. De zaden zitten in frotjes aan het einde van de plant. Hoe zouden die zaden eruit zien? Geen loep had ik bij me, jammer, dan maar zo’n frotje mee naar huis nemen.

Eindelijk begint het klokjesperk vol gegroeid te raken. Aan de zonkant zijn er verschillende soorten tijm die de ruimte nemen en aan de schaduwkant, is de plaats voor verschillende soorten klokjes. Kluwenklokjes, perzikklokjes (lekkernij voor/van de fazanten), grasklokjes, akkerklokjes en ruwe klokjes. Ze doen het niet allemaal even goed, zeker niet als een mol de boel gaat omwoelen. Nou-ja, dat hoort erbij zullen we maar denken.

Zaterdag 24 augustus

Het lijkt wel of wij een abonnement hebben op benauwd weer. Vandaag was het weer zo.

Gewoon kalm aan beginnen, het went wel ... soms ...

Annie en ik waren een rondje „inspectie” aan het doen aan de buitenkant van het hekwerk. Ik liet haar zien waar ik vorige week had gewerkt. Kijk hier zus en zo. 1 Braamsliert van wel 4 meter had ik geleid langs de bovendraad van het hekwerk, een andere braamsliert had blijkbaar in bloei gestaan, want er hingen veel bramen aan. De vogels hadden ze niet opgemerkt, dus nu mochten wij er van nemen. Een eindje verder ontdekten we weer trosjes. „Ons toetje” zei Annie, na het verorberen van de laatste bessen. Terwijl wij zo aan het snoepen waren, stond Fer aan de binnenkant van het hekwerk en keek toe hoe wij tweeën bezig waren. Ja, hoor, ze waren echt lekker!

Vandaag was de dag van bramen en frambozen. Fer baande zich een weg door het gulden roedeveld om de bramen bij de wortel aan te pakken. Aan het bewegen van die hoge planten zag je waar hij bezig was.

Mijn taak was om de frambozenstruiken te snoeien die bij het hek stonden. Veel frambozen hebben we niet gehad dit jaar, de enkele die nog hingen, glipten tussen mijn vingers door en nog had ik niets.

Doordat Peter zowat elke week brandnetels uittrekt, begint het resultaat van zijn werk zichtbaar te worden. Andere planten krijgen de kans zich te ontwikkelen, zoals het boerenwormkruid (Daar foerageert het boerenwormkruidbijtje op).

Vandaag was hij ook weer bezig, lange mouwen, handschoenen aan, je zag hem af en toe



omhoog komen om zijn rug te strekken. Hij maakte heuveltjes van brandnetelafval, van die lange wortelslierten, die overal tussendoor krui-
pen.

Af en toe vlogen grote V's van ganzen over het Geerbos; nu al!?! 't-is toch nog geen herfst?

Het begon te miezeren, wij werkten door, het stelde niets voor. Ondertussen was ik aan het spitten en Annie haalde de graswortels uit het zand. De aarde was zo kurkdroog, dat je niet snapt dat er maar iets wilde groeien.

Toen werd het met het kwartier steeds erger, totdat het ging gieten en Annie er zo genoeg van kreeg, dat ze de auto in ging waar Peter al aan het schuilen was. Voor mij maakte 't niets meer uit, de regen drupte al in mijn laarzen door.

Zondag 25 augustus

Vandaag heb ik in het Geerbos gewerkt, nou laat ik maar zeggen, dat wás mijn bedoeling. Maar soms lopen de plannen anders dan je je voorgenomen had.

...of ik zondagmorgen (vandaag dus) zou willen gidsen in het GB? Jazeker, ik zal er zijn!

Om klokslag half 11 kwamen ze aangefietst. 8 jongens van ± 12 jaaren 3 begeleiders uit Zijtaart. Van tevoren had ik lappen plastic op de natte banken gelegd. Als vanzelfsprekend ging het groepje erop zitten. 2 van die jongens wisten waar ons project over ging. Aan de hand van foto's liet ik ze zien hoe de gangetjes er van binnen uit zien als de bijtjes bezig zijn geweest. Het leukste is als ze zelf met vragen komen. Hoe en wanneer kan het achterste bijtje er uit?

'Ja', zei de meest 'geleerde' uit het groepje, 'de vrouwtjesbijen zitten achter de mannetjes en komen er later uit als de mannetjes eruit zijn'. Hee! Dat was er eentje die hier meer is geweest. Ja, met oma kom ik hier vaak!

Na mijn verhaal kregen ze van de leiding een loepotje om beestjes te vangen. Dat was niet moeilijk vandaag, want de zon scheen niet en dan zijn de insecten 'tam'. Een paar kinderen

hadden ontdekt dat er een raar beestje in een van de grote gaten van een flat zat. Je zag alleen maar gele en zwarte streepjes. Het lijkt wel een wesp! zei er eentje. Bij zo'n woord deinst bijna iedereen achteruit, brrrr! Wesp!

Nee, jongens, dat is een bij, een wolbij. De grootste bij van Nederland en die prikt niet. Kijk, het vrouwtje hier op de foto, pakt wollige vezels uit die plant daar, voel eens hoe lekker zacht! En die plant heet Ezelsoor. Daar bekleedt zij haar nest mee. Oh-jää! Eentje wilde per se het zachte blaadje mee naar huis nemen.

Na elke vangst kwamen ze hun prooien tonen, o.a., 2 honingbijen, 1 hommelmot, 1 schorpioenvlieg, 2 wantsen, 1 gewone vlieg, 2 zweefvliegen. Bij de zweefvliegen ging het er niet zo in dat het vliegen waren. ...dát zijn toch wéspen!?!



Na anderhalf uur moesten ze weer huiswaarts keren, maar als het aan hen gelegen had, waren ze graag nog even gebleven.

Zo, nu kon ik verdergaan met mijn karwei ... dacht ik ... Het groepje was net vertrokken en terwijl mijn koffie net stond te dampen, openden de volgende bezoekers het hekje.

Willen jullie ook koffie? (misschien moet ik hier in het GB een koffiebar openen!). Nee, dank je, we hebben thuis al koffie op. We willen alleen maar even rondkijken.

Ondertussen was Peter weer terug van een IVN-landschapswandeling rondom Veghel o.l.v. Fer. Gelukkig dit jaar geen stromende regen net als vorig jaar.

Peter ging aan het werk, hij trok opgeschoten wilgen uit het natte gebied, zwaar werk omdat de wortels zich heerlijk in het natte zand konden uitbreiden en ik ging door met mijn spitwerk. Hm! ... nee dus ... een Duits echtpaar dat Nederlands probeerde te spreken, wilde van alles weten over ons project. `Oh, wat interessant en wat is het hier mooi!`

Toch fijn om af en toe een complimentje te krijgen!

En nu maar flink doorwerken, dacht ik na hun vertrek, maar ook dat was niet voor lang, 3 bezoeksters openden en sloten weer het toegangshekje. Ik begreep niet waarom ze zo lang voor het hekje waren blijven staan, ze waren met `iets` bezig geweest. Het werd meteen duidelijk door een hoop gekef en gejammer van een, aan de lijn, vastgemaakt hondje, dat niet van ophouden wist.

2 vriendinnen uit Harderwijk (Ja-ja, ons GB wordt wereldberoemd!) en 1 uit Veghel. ...of ik iets wilde vertellen over dit project? Jazeker, ik kom!

Peter en ik hebben tot laat in de middag doorgewerkt, dat kan makkelijk in de zomer.



Zaterdag 12 oktober

Annie is met vakantie en ben zelf net terug ervan. Op zo'n donkere wolkendag verwacht ik niet dat er bezoekers zullen komen.

Het is fris-koud, een trui en mouwloos jasje zijn niet overbodig vandaag.

Wat is er veranderd sinds mijn vertrek een maand geleden uit Nederland?

Het meest opvallend zijn de uitgebloeide reuzenbalsemien, het zaad is uitgestrooid door de plant zelf en er blijven kale stengels over. (Dat zou mijn eerste karwei kunnen zijn, ze uit de grond trekken). De bessen van de lijsterbes zijn donkerrood geworden, vele planten zijn verdord, maar de groei van andere is juist toegenomen. De populieren beginnen kaal te worden en een aantal bomen laten hun bladeren verkleuren.

Boven op het hek staat een mannetjesfazant mij gade te slaan. Wat gaat die rooie doen? Mij weggagen uit mijn lievelingsplek?

Wat doet ze nu?

Met mijn fototoestel probeer ik steeds dichterbij te komen, dat maakt hem onrustig en hij begint een beetje te draaien zodat hij mijn bewegingen kan volgen. Flits! Op de foto! En dat meerdere keren om straks bij mijn verslag de beste uit te kunnen kiezen.

Hier en daar trek ik wat verdorde planten uit na eerst het zaad verzameld te hebben.

Grote bladeren, die de groei van kleinere planten belemmeren, knip ik weg en zo al plukkend maak ik een rondje. Op Peters' veldje staat nog wat te bloeien, de rest hangt er grijzig bij.

Net ben ik bezig de dakpannenmuur te schonen of ik zie Pieter met zijn kruitwagen binnenkomen. Wil je koffie? Ja/nee, ja, toe maar! Wij dachten 'even' te gaan zitten maar ons gebabbel duurde zowat een paar uurtjes!

Pieter maakte daarna zijn karwei af en ging weer naar huis. Pieter net weg, kwam Mia aangelopen. Samen met haar stapte ook een jonge amateur fotograaf voort, met een flinke toeter op zijn borst, die attent luisterde naar onze verhalen. Andere bezoekers kwamen en gingen. Zo is mijn spitwerk gebleven zoals het was, maar ...IVN (Instituut Voor Natuureducatie) ... doorgeven aan een ander wat je zelf weet of geleerd hebt, is ook belangrijk!

Tot ziens in het Geerbos
en groetjes van Lidou



Sprokkelavond 10 december

Het IVN-Veghel bestaat 35 jaar! Tijd voor een feestje. Dat willen we vieren met een gezellige avond. Voor sommige mensen kan een feestje niet beter gevierd worden dan met bubbels en bij bubbels denk je aan wijn. Dus vroegen we ons af hoe we deze avond in het vat konden gieten om vervolgens dat vat langzaam leeg te laten stromen. Nu wil het feit dat de Sprokkelavond door de nieuwe naam van ons blad meteen in het middelpunt van de belangstelling is komen te staan. Voor het welslagen van de feestelijkheden hebben we u nodig om een en ander bij elkaar te sprokkelen. Misschien heeft u een vergeten maar bijzondere fles wijn uit uw kelder of een fles met een verhaal, die u voor deze feestelijke gelegenheid wilt offeren aan Bacchus! De avond vindt plaats onder het motto: WIJN NATUURLIJK. We blijven per slot van rekening IVN-ers. Zo valt er op deze avond in ieder geval iets te zien, te ruiken en te proeven, maar geheelonthouders komen ook aan hun trekken. Met een praatje en een plaatje zullen we deze geneugten met elkaar verbinden. Vanaf 19.30 uur bent u welkom en om 20.00 uur is de officiële aftrap van de feestelijkheden.

Opgelet! We stellen het zeer op prijs als u uw bakkunsten dit jaar weer wilt vertonen in de vorm van taart of ander lekkers. Laat het Lidou weten: tel. 365712 of liever per e-mail: penlivanbeurden@ziggo.nl

Peter en Lidou van Beurden



Benieuwd waar deze foto's genomen zijn?

Twee keer per jaar gaat een groepje IVN-ers, die goed met elkaar overweg kunnen, kamperen. In de meimaand van 2013 was de ontmoetingsplaats op de Utrechtse Heuvelrug.

De camping daar was mini maar de gastvrijheid, faciliteiten en het uitzicht waren maxi.

Dagelijks gebruikten wij ons gezamenlijk ontbijt in de gezellige kantine. Na het ontbijt trokken we de natuur in: volop keuze!

Prachtige beukenbossen en -lanen rondom fraaie en mooi onderhouden landgoederen, de heide, de vennen. Overal was de natuur op haar mooist. Tijdens onze urenlange wandelingen werden we vaak geconfronteerd met Utrechts kant in overvloed en werden we vergezeld door de mooiste melodieën van vogelgeluiden.

Op de heide van het Leersumse Veld bleven we langer toeven en brachten er zonnige uurtjes door. De vrouwen op een beschutte plek, genietend van de koesterende zon, met boek of prattend met elkaar.

De mannen struinden de omgeving af op zoek naar alles wat ze hoopten te zien.

Na de dagelijkse terugkeer van onze wandeling keerden we heel voldaan op de camping terug en het was fijn om even te relaxen met 'n drankje en gesprek voordat we het avondeten gingen bereiden.

In de kantine werden de houtblokken op het vuur gelegd en als we aan ons avondmaal begonnen was er een behaaglijke en gezellige sfeer. Bij het natafelen kwamen er vanzelf weer prachtige verhalen los.

De afsluiting van onze kampeerdagen vond plaats in een voormalig tramstation, nu restaurant, waar we genoten van heerlijke gerechten en gezelligheid. Een zoete verrassing kregen we van het huis omdat er een baby geboren was, zoon Justin.

Een toepasselijke afsluiting van onze dagen in de natuur, want ook hier was er sprake geweest van eitje - zaadje.

Foto's: De eieren van de bergeenden en kluten zijn uitgekomen op het eilandje in de Amerongse Bovenpolder.

De foto's zijn gemaakt door Gerard van Leiden.

Huib Lijding

Deelprogramma november t/m april 2014

! Let op: kijk altijd even op de website (www.ivn-veghel.nl) of er wijzigingen zijn.

Vrijdagochtendwandeling

elke vrijdag 9.30-12.30
Vondelstraat
Pieter van den Berk 36 60 84

Veghels Landschap (wilgen knotten)

november t/m maart
1e zaterdag v.d. maand
09.00-12.00
Fer Kalis 34 13 48

Amfibieën werkgroep

maart t/m juni
19.00-21.00
Rieky Bekkers 21 26 55

Plantenwerkgroep

april t/m september
19.00 - t/m zonsondergang
Karin Koppen 21 02 16

November

Zaterdag 2 (Leden/Publiek)
Natuurwerkdag
(informatie volgt)
Fer Kalis 34 13 48

Zaterdag 9 (Leden)
Geerboswerkdag
09.30-12.00
Lidou van Beurden 36 57 12

Dinsdag 12 Lezing (Leden/Publiek)
Het bijzondere leven in en om het
Water door Rini Kerstens
20.00-22.00
Lidou van Beurden 36 57 12

Donderdag 21 (Leden)
Foto's voor de vuist weg
20.00-22.00
Lidou van Beurden 36 57 12

December

Dinsdag 10 (Leden)
Sprokkelen
19.30-22.00
Lidou van Beurden 36 57 12

Januari

Zondag 12, excursie (Leden)
Nieuwjaarswandeling Eerdse Bergen
14.00-16.00
Fer Kalis 34 13 48

Donderdag 30, lezing (Leden/Publiek)
Ontstaan van de Rijn door Hans de Jong
20.00 - 22.00
Lidou van Beurden 36 57 12

Februari

Woensdag 12 (Leden)
Sprokkelavond
20.00 - 22.00
Lidou van Beurden 36 57 12

Zondag 23, excursie (Leden/Publiek)
Winterwandeling 't Lijnt
10.00 -12.00
Wolter Brongers 06 533 222 34

Maart

Dinsdag 18 (Leden)
Jaarvergadering
20.00 - 22.00
Karin Koppen 21 02 16

Woensdag 19, cursus (Leden/Publiek)
Voorjaarscursus
zie website voor meer informatie
Fer Kalis 34 13 48

Dinsdag 25, lezing (Leden/Publiek)
Spechten door Gerard Compier
20.00 - 22.00
Karin Koppen 21 02 16

April

Zaterdag 12, (Leden/Publiek)
Veghel Paasbest
informatie volgt in INFO en website
Fer Kalis 34 13 48

Zondag 13, excursie (Leden/Publiek)
Natuur in Zijtaart
10.00 - 12.30
nog te bepalen

Opgelet:

de sprokkelavond van 10 december begint om 19.30 uur

Sprokkels

Dat is de nieuwe naam die door de verschillende stemmingen boven is komen drijven.

Vanuit de redactie bekeken is dat best een passende naam. Soms is het namelijk echt sprokkelen. Naar passende verhalen, gedichten, foto's, cartoons, of zo maar wat onderscheidende randjes om een bladzijde iets te verlevendigen.

Uit een ruime keuze van in totaal 103 namen is uiteindelijk uit de resterende keuze van 4, bovenstaande naam overtuigend als winnaar aan te merken. Hulde voor de bedenker. Die gaat met de eer strijken en ziet de bedachte naam de komende periode op ons blad prijken. Een mooiere beloning kun je toch niet bedenken. De stemming van de laatste 4 namen leverde de volgende score op:

Sprokkels kreeg 29 punten.

NatuurmAAtje 21 punten

Veghels boeket 17 punten

NAAtuurlijk 16 punten

Het kan verkeren, want de vorige stemming ging Veghels boeket nog aan kop. Maar nu alle kiezers hun verloren stemmen opnieuw konden inzetten werd Sprokkels dus overtuigend winnaar. Het moet gezegd dat ook wanneer je kijkt naar de uitgebrachte 1e keus, sprokkels duidelijk aan kop ging met 8x eerste keus, terwijl de andere namen het in dat opzicht niet verder brachten dan 3x. Uiteraard had de keuze anders kunnen uitvallen wanneer nog meer mensen dan nu aan de stemming hadden meegedaan. Maar iedereen heeft democratisch zijn zegje kunnen doen. Als redactie kunnen we met deze keus dus uitstekend uit de voeten om ons blad nog nadrukkelijker een eigen gezicht te geven.

Namens de redactie,
Peter van Beurden





Goedbezocht Oogstfeest op Natuurtuin 't Bundertje

Dit jaar was er een bijzondere samenwerking als voorbereiding op het Oogstfeest. De groep IVN'ers die zo mooi alles versiert tijdens speciale IVN-avonden, kwam op een aantal woensdagmiddagen naar de open middag op de Natuurtuin om samen met de kinderen manden te versieren en schilderijtjes te maken voor het Oogstfeest. Op zaterdag 28 september kwam de oudere jeugd erbij om alles op te hangen en voor te bereiden – het klikte geweldig tussen de groepen en kinderen, jeugd en volwassenen waren de hele ochtend bezig in feestelijke sfeer.

Intussen waren er ook vrijwilligers van het IVN en de Natuurtuin druk bezig met koken en bakken. Bezoekers konden kiezen uit courgettesoep, oogstgroentesoep, pompoensoep en rode linzensoep – de herfst in een soepkom! Bij de kruidenthee of koffie kwamen er heerlijke koeken tevoorschijn, en wat dacht je van aardappelkoek, bietenbrownies, notenkruidkoek en worteltaart? Het menu was de herfst op een presenteerblaadje!

Onder een warme najaarszon ging het Oogstfeest op zondag 29 september om 13.00 uur van start. Kinderactiviteiten waren dit jaar: een broodje bakken boven een vuurtje, wilgentenen vlechten, een villapje viltten met wol van eigen





schapen, geurzakjes vullen met lavendel of een ander kruidenmengsel, een appeltje schillen en een ritje met een huifkar.

Terwijl ze een kopje soep aten, konden de bezoekers ook genieten van een optreden van een Brabantse troubadour, die ook bleek uit te blinken in het maken van bijengeluidjes met een mooie fluit. Shoppend langs de kramen kon je honing van de Veghelse imkers kopen, jam van de volkstuinvereniging (opbrengst voor de Masarang Stichting van Willie Smit), sapjes proeven bij het Ruilnetwerk, je boom van de

bomenkalender ontdekken bij het IVN, boerderijs kopen van de Cleefshoeve en even buurten met de dames die bezig waren wol te spinnen en te weven.

Kortom, een prachtige dag voor bezoekers en vrijwilligers. Allemaal bedankt voor je inzet, het was geweldig!

Oogstfeest gemist? Reserveer alvast de laatste zondag van september in 2014!

Pam Kalis





Nou, dat kan, kom maar met je ouders of grootouders en laat ze het zien! Daarvoor zijn deze wandelingen, om de Natuur te Ontdekken en dat goed te onthouden.

Gazo door, het is toch zo mooi! En wil je meedoen als Natuurontdekker? Je bent van harte welkom! In het voorjaar gaan we in de Aa-broeken wandelen. Achter in dit boekje staan de namen van de contactgroep.

Pam Kalis

Natuurontdekkers aan de wandel met groep 6

Nou, een hele prestatie, het is weer mooi gelukt! Wat dan? Nou, de herfstwandelingen in het Geerbos en in 't Hurkske met groep 6. 16 basisscholen uit Veghel, Mariaheide, Erp, Keldonk en Boerdonk, dat zijn wel 20 klassen die dit jaar kennis hebben gemaakt met de natuur in hun eigen woonomgeving.

En wat hebben ze ontdekt in de natuur? Heel veel, maar vooral dat het ontzettend mooi is!

Herfstkleuren met bladeren, kastanjes, eikels, rozenbottels en paddenstoelen. Bewondering voor een zaadje dat wegspringt als je een zaaddoos aanraakt. Een bultje op een blad dat blijkt een gal te heten en daar zit dan een larfje in, wist je dat nou? En het beestje dat dat maakt is een wesp, maar het ziet eruit als een vliegje, zóóó klein. Die spinnenweb dan, met helemaal onderin zo'n verstopte spin onder een soort tunnel, dat was cool! Die ene boom, met een knot, wilg of zoiets, de takken buigen zo mooi dat we ze konden vlechten. Elke groep een eigen verhaal, want in de natuur zie je steeds iets anders.

En als het tijd is om te gaan, roepen de kinderen dat het veel te kort is, dat ze een keer terug willen.





Dagwandeling naar Swalmen

Tijdens het voorwandelen van het geplande 'rondje Loevestein' bleek dat dit gebied voorlopig niet geschikt is voor een dagtocht. Men is bezig een opvangbekken te maken voor het overvloedig rivierwater dat indien nodig opgevangen dient te worden, hierdoor zou er circa 15 km omgelopen moeten worden over asfaltwegen.

Dus, zaterdag 14 september om 09.00 uur ging het IVN op dagtocht naar Swalmen. Het weer was regenachtig en had effect op de groepsgrootte. Samen met een perfecte routebeschrijving van ongeveer 3 km, trokken we er op uit. Het weer was wisselend, maar liet ons niet ontmoedigen. We liepen door het prachtige bosgebied met de vennen en natuurlijk de Swalm, deels ook in Duitsland. Ook was er de jeneverbes aanwezig, vanaf een uitkijkpost kon men deze grillig gevormde struiken zien en ook de wijde omgeving. Een echt ijsvogeltje zag men er niet, maar wel een gebeeldhouwd houten exemplaar.

De aankondiging in de INFO beschreef maar een beetje van al het moois wat er te zien was. Naast de vele dieren en vogels was er een overduidelijk kenmerk van de aanwezigheid van meerdere bevers. Aan de overzijde van de Swalm waren op diverse plaatsen tot op ruim een halve meter hoogte diverse boompjes omgeknaagd, spitse

punten aan de bovenzijde ervan lieten duidelijk de activiteiten van de bever zien. Een bever had het gepresteerd om een boom met een doorsnede van circa 10 cm door te bijten maar kon er achteraf gezien toch niks mee doen en liet hem dus liggen.

Voor de achterblijvers was dit een gemiste kans om dit moois te ontdekken. Maar niet getreurd; we gaan er de volgende keer de voorjaarslucht opsnuiven.

Enkele foto's geven een impressie van de omgeving.

Rob Knechten en Toine Olyslagers.



De een nog mooier dan de ander

Deze foto's, die ik de afgelopen zomer heb gemaakt, vind ik erg mooi.

Na het volgen van de insectencursus kijk ik met nog meer belangstelling naar allerlei verschillende insecten, hun vormen en kleuren en ik verwonder mij er nog steeds over dat er zoveel verschillende soorten zijn. De één nog mooier dan de ander.



De hommelmel heeft stuifmeelballetjes aan zijn poten zitten. Erg leuk om te zien.



Bij de schorpioenvlieg, een mannetje, kun je goed zien waarom hij schorpioenvlieg wordt genoemd.



Een roodtipbasterdwekschildkever had ik nog niet eerder ontdekt.

Ik ben benieuwd of ik een volgende keer zijn naam nog weet.



Distelbok, deze heeft wel erg mooie antennes.



Het landkaartje is eieren aan het afzetten. Dit vond ik zo geweldig om te zien en gelukkig is de foto goed gelukt. Ik was er erg blij mee.

Ook de foto van de eitjes vind ik bijzonder. Ik ben later nog wezen kijken of de eitjes zijn uitgekomen en ik heb nog gezien dat er heel veel, hele kleine rupsjes op het brandnetelblad zaten. Maar twee dagen daarna (het had ondertussen flink geregend en gestormd) kon ik niks meer terugvinden. Dat was wel jammer. Volgende keer neem ik de bladeren met de eitjes mee naar huis en probeer ik thuis de rupsen op te kweken, dan kan ik meteen bekijken hoe ze zich verpoppen. Op vlindernet staat duidelijk uitgelegd hoe je dat moet doen.



Een penseelkever, ook erg mooi vind ik.



De rups van de witvlakvlinder; hoe kan het zo toch allemaal ontstaan zijn?

De koninginnenpage kwam bij mij achter in de tuin op de vlinderstruik. Daar was ik ook erg mee in mijn schik.

Corrie Hoevenaars





A. u. b. niet verwijderen
Biologisch onderzoek

knoflook e-mailfragmenten

Ben je niet bang dat eventueel in het zand ingegraven dieren beschadigd worden als we in het zand in de emmers zonder bodem gaan graven met de hand?

Het antwoord is: je moet inderdaad met je vingers voorzichtig voelen, je voelt snel genoeg of er een amfibie in zit en doe je dat voorzichtig met je vingers, beschadig je ze echt niet.

Is het een probleem dat ik 's avonds de emmers ga controleren?

Ja, dat is inderdaad een probleem. Het punt is dat het warm wordt overdag, de zon op de emmers gaat staan schijnen, er wandelaars voorbij kunnen komen die uit nieuwsgierigheid in de emmers kijken en de dieren er uit halen.

Het scherm rond poel B wordt morgen (dinsdag 16 juli) aangelegd.

Vanmorgen de emmers wezen bekijken trof er gisteren een kleine watersalamander aan.

Ok, dat wordt dan vroeg uit de veren.

Wil dinsdag 13 augustus wel overnemen als er geen andere gegadigden zijn.

Da's wel stoer, maar het lijkt me dan toch wel verstandig om tevoren met iemand af te spreken die als reserve kan invallen die ochtend.

Heb vanmorgen één 'gewone pad' gevonden in poel A..

P.S. Op verzoek van Annemarie zo min mogelijk sporen achterlaten binnen het scherm en eventueel uitwissen.

Beste knoflookpaddenemmercontroleurs!
Ik ben heel benieuwd hoe de "vangsten" van gisteren en vanmorgen waren. Zaten er al weer nieuwe knoflookpadjes in de emmers?

Ik heb echter gisterochtend geen enkele knoflookpad kunnen spotten in de emmers, behalve een gewone pad bij poel A waren er geen amfibieën in de emmers te vinden.

In de emmers bij poel A vonden we in totaal 3 knoflookpadden. In poel B alleen een mini kleine

watersalamander tussen het geurige moeras-hertshooi in de emmer.

Zou de beer (Knoflookpad) nu los zijn? Ben erg benieuwd of ik morgen ook mijn emmer mag vullen met wat Knoflookpadden.

Ik hoop het voor je, ik vermoed dat het nu dagelijks gaat gebeuren.

11 knoflookpadjes aangetroffen, heel mooi, het komt dus goed op gang. Maar de twee dode beestjes, waarvan eentje al wat langer, is jammer natuurlijk.

"bij 1 emmer voetafdrukken van reiger gezien". Dan weten wij dat we waarschijnlijk een of meerdere dieren uit die emmer gemist hebben die door de reiger gepakt zijn.

Ook uiteraard de twee dode dieren en de vermelding van 1 dier met kromme staart. Dan nog het gegeven dat alle knofjes totnutoe uit poel A kwamen. Vanuit poel B kunnen we echt de komende week ook de eerste gemetamorfoseerde dieren verwachten.

Ik zie in reigers een groter gevaar, zeker als ze eenmaal in de gaten hebben dat er lekkere hapjes in de emmers zitten. Toch verwacht ik ook dat de geknikte staart niet door een reiger komt

Bij onze controle op maandag j.l. heb ik wel hondensporen bij een emmer gezien. Ik weet niet of honden iets aan de larven doen, opeten neem ik aan niet, maar beschadigen of doodbijten mogelijk wel

Klopt wat je aangaf over de honden sporen waren nogal grote pootafdrukken.

Mocht iemand tijdens zijn controle (of daarbuiten) de hondenbezitter in kwestie tegenkomen dan is het misschien nog goed om even uit te leggen wat we aan het doen zijn ('amfibieënonderzoek').

Ik overweeg ook een mededeling erbij te hangen dat het hier om biologisch onderzoek gaat met het verzoek honden niet in de poelen te laten zwemmen en niet aan de schermen/emmers te komen

Bij de emmer met de geknikte knoflookpad trof ik afdrukken van de blauwe reiger aan mogelijk had hij hem effe te pakken?



Wat is het IVN?

Het IVN wil de natuur in al haar kleur en veelvormigheid onder de aandacht van mensen brengen en daardoor bijdragen aan de verwondering en het respect voor al het leven rondom ons. Daarom is onze zelfgekozen lijfspreuk:

In Voor Natuur

Het IVN Veghel is aangesloten bij de landelijke Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie in Amsterdam.

Wat biedt het IVN Veghel?

Voor belangstellenden organiseert het IVN nu al bijna 35 jaar, cursussen, tentoonstellingen, wandelingen en fietstochten in en rondom Veghel. Voor leden en donateurs staan ook wandelingen in nabijgelegen natuurgebieden en verenigingsavonden met diverse natuurthema's op het programma. De overige activiteiten vinden plaats in werkgroepverband:

Werkgroep / activiteit / Contactpersoon / telefoon

Amfibieën:	
Rieky Bekkers	21 26 55
Geerbos/insectentuin:	
Pieter van Breugel	36 27 53
Planten:	
Karin Koppen	21 02 16
Natuurontdekkers:	
Hanneke Leenhouts.....	28 78 51
Annette Roelands.....	35 39 19
Marja van Heijst.....	35 40 47
Veghelse Vogelaars:	
Ton Hermans	21 02 16
Weidevogelgroep Boerdonk:	
Huib van Hees	21 16 49
Veghels Landschap:	
Fer Kalis	34 13 48
Tentoonstelling:	
Mia Rooijmans	36 29 77
Infoblad:	
Maria Kordewinders	(0492) 46 33 83
Ledenactiviteiten:	
Lidou van Beurden	36 57 12
Vrijdagochtendwandelgroep:	
Pieter van den Berk	36 60 84
Wandelen met de Donk:	
Mia Rooijmans	36 29 77

Wilt u actief worden in het IVN?

Dan bent u welkom als lid. Het lidmaatschap kost € 23,00 per jaar en voor huisgenootleden € 11,50 per jaar. Overmaken op rekeningnr. 4154271. Nadere inlichtingen of aanmelden bij het secretariaat IVN Veghel Antoniusstraat 11, 5469 EV Keldonk of secretariaat@ivn-veghel.nl

Wilt u het IVN Veghel ondersteunen?

U bent van harte welkom als donateur (minimum € 11,50 per jaar).

Overmaken op rekeningnr. 4154271. U krijgt dan het jaarprogramma toegezonden en vier keer per jaar het verenigingsblad met nieuws en verhalen over de natuur in en rondom Veghel.

Afmelden ? Voor 1 december van het lopend jaar bij het secretariaat

In het nummer van IVN-info leest u onder andere over: alles waar u in verwondering verslag van doet om anderen van uw belevenissen mee te laten genieten.

Kopij inleveren voor het winternummer 101
Tot 15 januari (liefst eerder!)

Redactieadres:

Maria Kordewinders-v.d. Tillaar
Geluckweg 4
5469 NA Boerdonk
Telefoon:0492 - 46 33 83
E-mail: kordewinders@home.nl

Foto's en tekeningen zijn ook héél welkom.



