

En op één van die eerste lekkere lenteavonden van dit jaar zit je genietend in het avondzonnetje als er een felgekleurde vogel komt aangevlogen. Het is een Halsbandparkiet (*Psittacula krameri*), en die hoort hier oorspronkelijk niet thuis, dat zie je zó wel! Maar al zeker sinds een jaar of tien huizen er hier in Rotterdam-Ommoord een aantal. De populatie is wel gaanderweg weer wat afgenomen maar je kunt ze nog steeds zien. En anders wel hóren, want hun luide gekrijs is moeilijk te missen... Een ongewenste exoot dus eigenlijk, maar als hij dan tegen een strakblauwe hemel met z'n glanzend geel-groene verenpracht in een bloeiende Rode Meidoorn neerstrijkt waan je je opééns echt even op een kleurrijk tropisch eiland!

Maar het is toch echt 'gewoon maar' Rotterdam!

