

Sinds enkele weken huist er hier opeens een nieuwe verschijning in mijn buurt. Het is de prachtige Groene Specht (*Picus Viridus*) die ik wel vaker her en der in het Rotterdamse heb gezien, maar nog nooit zó dicht bij huis ! En iedere avond is het nu vaste prik en kan ik deze specht uitvoerig bekijken terwijl zij uitvoerig en langdurig op zoek is naar voedsel. Een vrouwtje inderdaad, want de rode vlek bij de zwarte keelstreep ontbreekt. Maar bovenóp de kop is zij wel prachtig rood en verder is het verenkleed van een fraai diepgroen.

Opvallend is ook dat deze soort specht zich juist heel veel op de grond ophoudt, dit in tegenstelling met z'n soortgenoten die zoiets eigenlijk nauwelijks zullen doen. Met haar lange snavel peurt en prikt zij in de grond en weet zo allerlei lekkers op te wroeten. Mieren vooral zijn favoriet, zeggen de boekjes, maar zó scherp is mijn verrekijker dan ook weer niet dat ik dat nu óók nog even kan beamen...

Maar een prachtvogel is het zeker !

