

Verslag IVN Plantenwerkgroep Elsloo Voorjaarsflora

zaterdag 25 april 2026

Door Giel Sniedt

Vanmorgen om 9.00 uur verzamelden de leden van de plantenwerkgroep zich bij de carpoolplaats bij het ei van Sint Joost om vervolgens door te rijden naar Elsloo. Hier aangekomen maakten we een prachtige wandeling over landgoed Elsloo (Medammerweide/Gedichtenroute/kasteel Elsloo/Hemelbeek) om hier de voorjaarsflora te bekijken. De Medammerweide kreeg deze naam in het begin van de 19^e eeuw doordat de toenmalige 'madam' Elisabeth van Hees Willems, die op de naburige herenboerderij woonde, regelmatig door de door haar gepachte weide liep: 'Madam heur weide' in het dialect. Hier stonden onder andere beemdtkroon, kleine pimpernel en overblijvende ossentong.



Wij vervolgden onze route naar kasteel Elsloo waar de botanische tuin helaas nog niet open was. Bij kasteel Elsloo bezochten wij de Slakmolen die in het kasteel te vinden is.

De Slakmolen is de enige overgebleven watermolen van de drie molens die ooit in Elsloo actief waren. Het huidige kasteelgedeelte waarin de molen is ondergebracht, dateert uit circa 1835.

Na het bekijken van de molen en de aanwezige muurflora (Muurleeuwebek, muurvaren, tongvaren, gele helmbloem etc.) genoten wij van een korte koffiepauze in het restaurant dat in het kasteel zit.





Na de pauze liepen wij een stukje langs de Hemelbeek waarna we het schitterend hellingbos introkken. De bloeiende daslook geurde goed en kleurde vrijwel de gehele bodem maagdelijk wit.

Ook de Gewone Salomonszegel was in grote getale aanwezig. Uiteraard mocht de Aronskelk, kruisbes, bosrank, kamperfoelie en de eenbes niet ontbreken. Nadat we bij de Hemelbeek ook het goudveil en de uitbundig bloeiende dotterbloemen hadden bekeken keerden we terug richting de auto's. Op de terugweg kwamen we langs het "pad van de adel". Dit pad verwijst naar de historische, hoger gelegen wandelpaden en viaducten die vroeger dienden om de adel en kasteelbewoners te scheiden van het "gewone volk" in het lager gelegen Maasdal. Ook vonden wij nog enkele bloeiende bosanemonen en uitgebloeide sneeuwkllokjes.

Rond half twee kwamen we moe maar voldaan terug bij de auto's waarna er huiswaarts werd gereden. Dit schitterend gebied is een bezoek dan ook meer dan waard. Het gebied is uitstekend bereikbaar met de trein (uitstappen in Elsloo en opstappen na de wandeling in Bunde). De lijst met waargenomen soorten wordt op de website van IVN Roermond e.o. gedeeld.

Op de volgende pagina nog enkele foto's extra....



De Hemelbeek



Eenbes



Overblijvende ossentong



Muurleeuwenbek



Zadelzwam