

Verslag kinderboekenweek-activiteit "Bij mij thuis"

Door Nic Versteden

Voor de tweede keer vindt de wandeling plaats, die Bibliorura en IVN Roermond jaarlijks rondom het thema van de Kinderboekenweek organiseren.

De activiteit is bestemd voor kinderen van 4-7 jaar en hun ouders. Dit jaar is het thema "Bij mij thuis".

De wandeling is bijna 2 kilometer lang en gaat door de bossen rondom Café Restaurant Rijstal Venhof in Herkenbosch.

Het weer is geweldig: het zonnetje schijnt geregeld, het is droog en de temperatuur is bijzonder aangenaam, zeker voor herfstmaand oktober!

Tegen 10 uur druppelen de kinderen en ouders binnen bij Venhof. De kinderen zoeken een plaatsje op de vloer en zijn in een mum van tijd verzonken in het hartverwarmende prentenboek *Hier voel ik me thuis* (Sébastien Braun), dat door een medewerker van Bibliorura wordt voorgelezen. Spannend is het en wel jammer natuurlijk dat niet het hele boek voorgelezen kan worden. Maar niet getreurd ... het boek kan geleend worden bij de bieb! Zo kan iedereen toch nog het vervolg van dit prentenboek beleven.

Daarna maken maar liefst 68 kinderen en volwassenen zich op voor een tocht door de bossen rondom Venhof. Ze gaan in groepjes van acht op pad.

Onderweg staat een aantal gepassioneerde IVN-gidsen, die de kinderen op allerlei manieren kennis laat maken met diverse dieren en hun manier van wonen:

mestkevers kruipen uit hun holletjes lopen kriebelend over kinderhandjes;

de kinderen snuiven de vochtige geur van rottend hout en hars van de dennenbomen, een omgeving waarin de pissebedden zich thuis voelen;

ze wroeten in het zand waar bijtjes hun holletje maken;

ze eten van de tamme kastanjes, die de eekhoorn nog niet heeft verstopst;

ze bewonderen de kikkertjes bij het ven;

ze luisteren met hun ogen dicht of ze een specht kunnen horen die een holletje hamert in een dode boom.

Het is ontroerend om het enthousiasme en de verwonderde blikken van de kinderen te zien bij elke nieuwe ontdekking die ze doen. En de ouders genieten mee!

We kunnen terugkijken op een geslaagde activiteit, waarin kinderen samen met hun ouders zowel in een prentenboek als in de buitenlucht volop hebben kunnen genieten van wat de natuur ons te bieden heeft!

Voor herhaling vatbaar, zeker!

