



Leerzame cultuur en natuurwandeling op de Meinweg

Zondag 20 augustus vertrok ik om kwart over 9 naar de parkeerplaats bij Vlodrop Station. Toen ik daar aankwam schrok ik wel even. De parkeerplaats was druk bezet en er hadden zich al heel wat deelnemers verzameld. Een ongekend succes, meer dan 50 deelnemers! Even overleg met Jan Schreurs, een van onze gidsen vandaag, hoe we dit gingen aanpakken. Coen Thevissen, onze andere gids maakte gelukkig een ontspannen indruk. Hij genoot van de drukte en had dit wel vaker meegemaakt. Nadat ik onze gidsen aan het publiek had voorgesteld gingen we op pad voor een wandeling die iets meer dan drie uur zou duren.

Onze gidsen hadden het goed voor elkaar. Coen nam het eerste deel voor zijn rekening, mede ingegeven door een voetblessure, waardoor hij niet de hele wandeling kon meemaken. Coen blijkt een wandelende encyclopedie over Klooster St. Ludwig. Hij leidt ons langs enkele markante herinneringen aan het Franciscaner klooster zoals de grot en de roeivijver met kiosk. Het klooster en jongensinternaat werd gebouwd tussen 1904 en 1909. Ruim 3000 voornamelijk Duitse jongeren hebben het klooster bezocht van 1909 -1940 en van 1951 -1977. In WOII nam de Waffen-SS een deel van het internaat in beslag. Ook 600 Russische arbeiders woonden enige tijd in het



college en in 1945 werd het ook als noodziekenhuis ingericht. Het is nog niet zo lang geleden afgebroken en heeft plaats moeten maken voor de Maharishi European Research University (MERU).

Am Deutschen Eck nemen we met een applaus, gepast afscheid van Coen.

Nu neemt Jan het over. De IJzeren Rijn verdient onze eerste aandacht. In zijn topjaren reden zeer veel treinen, voornamelijk voor goederenvervoer. Het baanvak Roermond



Dalheim is niet meer in gebruik.

Dalheim bezit wel nog steeds een station met verbinding naar het Duitse spoornet. We passeren op de St.

Ludwigstrasse het station en enkele markante woonhuizen.

We steken het spoor over en lopen de Dammweg op, met links een groot schitterend moeras, brongebied van de Rode Beek. We spotten hier een beverrat en die werd natuurlijk als fotomodel gebruikt.

Even later bezoeken we de Kloosterhof. Hier heeft het vroegere Sisterciënzerklooster "Himmelstal" gestaan. Dat er

vlakbij St. Ludwig zo'n 570 jaar lang een veel ouder klooster lag, het Cisterciënzerklooster van Dalheim, bewoond door nonnen en in de bloeitijd ingericht als stift voor adellijke dames is op zijn zachts gezegd wonderbaarlijk. St Ludwig werd gebouwd op een heuvel, het klooster van Dalheim, vanwege de veiligheid van de nonnen in het dal omgeven door moeras. Het klooster van Dalheim werd in 1802 door de Franse bezetter onteigend, verkocht en vervolgens ook tot op de grond toe afgebroken. Wij lopen door de boederij met woonerf, die later op deze plaats is gebouwd. De Dalheimer Mühle is ons volgende markante punt. De molen aan de Rode Beek wordt al genoemd in een perkamenten uit 1231 en zou daarmee de oudste watermolen kunnen zijn tussen de Maas en de Rijn. Tot 1802 diende de molen als een bron van inkomsten voor het klooster, waarvan de laatste aristocratische abdis het gebouw in 1775 volledig liet renoveren. Dit blijkt uit het wapen boven de ingang van het molenhuis. Het slot van de wandeling loopt over een knuppelpad tot we uiteindelijk hotel St. Ludwig bereiken. De groep heeft dan al passend afscheid genomen van Jan.



Tekst Paul Monod de Froideville

Foto's Paul Monod de Froideville en Wim Maas.

Jan heeft samen met Harrie Linssen een teaser en een documentaire opgenomen die via onderstaande links in drie delen op Youtube is te bekijken:

Het Cisterciënzer Klooster van Dalheim; in de voetsporen van Franz Mayer

Teaser: <https://youtu.be/-hf75N2OVzo>

Deel 1: de geschiedenis van het klooster: <https://youtu.be/4KmTTZd9NoM>

Deel 2: de erfenis van het klooster: Ophoven, Wassenberg en Arsbeck:

<https://youtu.be/8QCV5EDsLjU>

Deel 3: de erfenis van het klooster: Dalheimer kruis in Roermond en het kerkhof van

Melick: <https://youtu.be/9f86OSjARzE>

Het verhaal is ook gedocumenteerd

op: <https://drive.google.com/file/d/19hgSqsjCdOFzYnsQhMZhmzPZSWfh5bBR/view?usp=sharing>

Toegevoegd: De route van de wandeling op kaartje van Google Earth

