

Wilde kruidenwandeling en workshop plantaardig koken op 23, 24 en 25 april

Marijke Stokking heeft deze dagen een boeiende en leerzame wandeling en kookworkshop georganiseerd. Er was zowel voor de wandeling als voor de workshop zeer grote belangstelling. De wandeling was tevens een praktische voorbereiding op de workshop. Mooi om te ervaren wat uit de natuur allemaal eetbaar is, al moet je wel goed opletten; bij twijfel absoluut niet eten en zorg ook voor 'schone' pluk.

Aan de wandeling namen 30 personen deel; het ging Marijke heel goed af om zo'n grote groep te 'managen'. We kregen allerlei tips en natuurlijk konden we ook proeven van een heerlijke pesto, die door Ruud geserveerd werd.

En dan de workshops, in een sfeervolle locatie. Gedurende de 2 dagen hebben 30 personen aan de 2 workshops deelgenomen.

Marijke had meer dan 10 recepten klaar liggen, die in groepen van 2p bereid werden.

Mooi om zo met elkaar bezig te zijn en prachtig om te zien wat een variëteit aan gerechten er voorgeschoteld werden, die ook nog prima smaakten.

Het was een waar succes, met grote dank aan Marijke die dit alles georganiseerd heeft en waar ze ook vele uren voorbereiding in gestoken heeft; klasse!

