

## IVN Plantenwerkgroep Elsloo, voorjaarsflora op zaterdag 23 april 2022

Er zijn zoveel afmeldingen dat ik twijfel of we het wel door moeten laten gaan. En dat terwijl er zoveel moois te zien is. Sommigen zijn met vakantie en anderen zijn ziek. Met de excursie voor het jaarprogramma zijn wij al naar Elsloo geweest en morgen gaat de fotowerkgroep ernaartoe.

We maken er voor de 4 dames die overgebleven zijn een heerlijke morgen van. We laten de normale regels los, maken geen lijsten en als we zin in koffie hebben schuiven we aan op het terras. Parkeren doen we ook op een andere plek, op de parkeerplaats Terhagen 1 waar altijd voldoende plaats is. Nu komen we dus binnen aan de andere zijde bovenaan het kasteelpark. Oranjetipjes fladderen van look zonder look naar pinksterbloemen. Bij het bijenhotel bekijken we het invliegen van de bijen, we luisteren naar het gezoem en gegons. Willemieke weet het verschil tussen een stalkaars en zwarte toorts. Lastig want ze hebben nog geen bloemen. Bij het Terhager Pötje groeit piramidevormig zenegroen. Op de bladeren van de esdoorn zitten de rode kegeltjes van de esdoornmijt.

Tussen meidoornhagen lopen we naar de Medammerweide, waar nog fruitbomen in bloei staan. Naast de poort van het kasteel gaat een trap omhoog naar de botanische IVN-tuin. Laten we deze maar eens bekijken. Bovenaan de trapjes zien we een groep mensen zitten die les krijgen van een heer die in het midden staat. Hij gebaart dat we gerust de tuin in mogen maar wel stil moeten zijn. Hier staat zoveel moois, er is niet zoveel dat we nog niet kennen. Gelukkig staan er bordjes bij met namen in het latijn, mooi om te oefenen. De diepte, met aan de ene kant de Slakbeek, de overkant met de skyline van Elsloo. Dat levert prachtige foto's op.



Ik wil graag de bevruchting van de aronskelk uitleggen, maar ga er geen plant voor opofferen. Dus teken ik maar snel op mijn klembord de kolf en het vruchtbeginsel, de vrouwelijke bloeiwijze, de mannelijke bloeiwijze en de stijve onvruchtbare haren. Ik leg uit dat de psygota, de motmugjes, voor de bevruchting zorgen en alles wat daarvoor nodig is. Marjo zoekt op de telefoon een plaatje van de motmugjes. Het blijkt een beeldschoon klein wezentje te zijn.



bron: wikipedia



We eindigen niet op het terras van het kasteel, want dat is pas om 12.00 uur open. We lopen langs de Slakbeek weer naar boven. Op een van de bomen groeit een zadelzwam, een typische voorjaarszwam. Hij zal nog veel groter worden.



foto`s: Hermien Hendrikk

Bij de parkeerplaats ligt de lunchroom "Het slimme schaap" en daar zijn 6 soorten taarten verkrijgbaar. Allemaal even heerlijk. Hier eindigen wij met koffie deze gezellige morgen die heel anders verliep dan wij gedacht hadden. Eindelijk hebben wij de IVN-tuin bewonderd. Een bezoek zeker waard.

Hermien Hendrikk

Mede coördinator plantenwerkgroep IVN Roermond