

Verslag plantenwerkgroep IVN Roermond Hompesche molen

Zaterdag 19 september 2020

De opkomst van 12 plantenliefhebbers is meer dan ik verwacht had. Tijdens corona hebben wij elkaar een hele tijd niet gezien. Waarschijnlijk moeten wij ook veel nadenken over de namen van de planten die we tegenkomen vandaag. Ik mis Willemiek en Paul zeer. Gelukkig kwam in alle vroegte Michiel op de fiets naar mij toe. We kunnen de plantennamen die niet voor de hand liggen altijd aan hem vragen. En Math biedt aan om een alfabetische lijst te maken van de gevonden soorten van vandaag. Anita en Math sturen mooie foto's voor bij het verslag.



Ik doe een oproep aan iedereen om de afstand te blijven houden van anderhalve meter. Gelukkig kost dat niet zoveel moeite, we zijn verstandige mensen die allemaal het belang daarvan inzien.

Antoinette en Leo zijn gaan voorlopen en vertellen iets over het gebied. 25 jaar geleden was dit nog allemaal water. Het kanaal daarachter dateert van 1925. Nadat de ontgrinders vertrokken zijn is er grond terug gegeven aan de boeren en een gedeelte is nieuwe natuur geworden. Je kunt een prachtige wandeling maken rondom de plas, er zijn 2 eilandjes in gemaakt, waar de vogels van profiteren. In 2008 is het gebied overgedragen aan Natuurmonumenten. Er zijn grote grazers ingezet die meehelpen om het gebied open te houden.

Het ontstane nieuwe gebied is een soort delta met vistrappen zodat de vissen kunnen migreren. De bevers hebben het gebied inmiddels ook ontdekt. Van gevonden oude boomstammen in het water is een monument gemaakt door ze in een cirkel te plaatsen. Je kunt aan sommige stammen precies zien waar ze op de keien hebben gelegen. Er tekenen zich holtes af in het hout.



De verrukkelijke geur van watermunt omringt ons als we door de vegetatie langs de oevers lopen. We hadden nog meer zintuigelijke waarnemingen: het kabbelen van water tegen de oever, met kleine golfjes. We hoorden de vleugelslagen van een onmetelijke groep grauwe ganzen. En het geluid van overvliegende knobbelzwanen.

Sjoerd heeft een app op de telefoon die alles weet, voor als we er niet uitkomen, de kunst is natuurlijk om hem voor te blijven. Maar ik wijs het gebruik niet af. Reuze handig. Jeanne vraagt aan mij welk boek zij het beste kan aanschaffen. Wij zijn 10 jaar geleden begonnen met de dikke Heimans, vooral omdat er per plant duidelijke tekeningen in staan, dit is echter een zwaar boek om mee te nemen in het veld. Als je wat verder bent en wat plantenfamilies kent, dan is de Heukels natuurlijk prima. Ook een boek met kleurgroepen is een prima startboek o.a. van Tirion.

We hebben weer eens kunnen genieten van rode ogentroost en van echt duizendguldenkruid met zelfs nog een enkel beeldschoon roze bloemetje bloeiend, Leo leert ons iets over kattenstaart, deze heeft 3 stijlen in verschillende lengtes, dit heet Trimorfie. Met de loep goed te zien.



Het Duits viltkruid groeit hier massaal en helaas ook massaal aanwezig is de waterteunisbloem, want hoe mooi ook, alle wateroppervlaktes groeien ermee dicht. We hebben nog wat moeite met het vinden van de grote egelskop, maar uiteindelijk vinden we deze half onder de brug.

Na afloop een heerlijk en verdiend kopje koffie op het terras. Volgens de regels zitten we ver uit elkaar, maar heel fijn om zo samen te kunnen eindigen.

Hermien Hendriks, mede coördinator Plantenwerkgroep IVN Roermond



Watermunt



mosgal



Heelblaadjes



grote kaardenbol



Duits viltkruid



Boerenwormkruid



warterteunisbloem



Rode ogentroost



cichorei

Foto's: Anita v.d. Schuit, Math Bouts, Hermien Hendriks