

Verslag excursie Koningsteen 01-03-2020

Het was erg winderig toen ik uit de auto stapte voor een excursie met de werkgroep naar Koningsteen in Thorn. Maar dit zijn we toch al een beetje gewend de afgelopen tijd. Toch komen er 18 mensen op de parkeerplaats van de Grote Hegge bij elkaar. En gaan op pad



langs de plas "de Grote Hegge". Naast de gebruikelijk meerkoeten en futen zijn er ook enkele grote zaagbekken en een dodaars te zien. Bijna in het riet verscholen zwemt nog een waterhoen. Twee witte kwikstaarten dollen met elkaar in de lucht. In de boomgaard horen we enkele zanglijster. Dit is toch al weer het voorteken dat het richting lente gaat. In de bocht vlak voordat wij de poort van Koningsteen opgaan zit een koppeltje grote zaagbekken. Zij vliegen echter direct weg als wij

dichtbij komen. Ook een blauwe flits van de ijsvogel scheert langs de oever. Het is erg modderig en dus is de weg moeilijk

begaanbaar. Op de dijk kijken we uit over het water richting België. Helemaal aan de andere kant van het water zit het vol met meerkoeten en kuifeenden en ook enkele smienten.

Natuurlijk ontbreken de aalscholvers en de nodige ganzensoorten, waaronder grauwe, de kol en de Canadese, niet. Als we bij de Maas aankomen, zien we dat deze erg hoog is. Zo erg zelfs dat het pad welke richting België voert



onder water staat. Aan de andere kant van de Maas ziet Marleen een gans, waarvan de witte kop opvalt, die af en toe net even boven de rest uitsteekt. Het blijkt een Indische gans te zijn. Door het bos lijkt wel of er een wervelwind doorheen is gegaan. In één strook liggen alle bomen plat, maar gelukkig is de boom met het enorme nest van de havik gespaard gebleven. Aangekomen bij de twee plasjes zien we dat er niet tussendoor gelopen kan



worden en daarom moeten we er maar omheen. Over het water flitsen weer twee ijsvogels. Langs het water een groepje van zo'n 21 putters. Op het water bij de meerkoeten zwemmen twee ♂♂ nonnetjes (wat een naam hè) en drie ♀♀. Naast de bestaande burcht van de bevers is er een veel hogere gebouwd, waarschijnlijk uit voorzorg van het hoge water. Op de wei staan de konikpaarden samen met de galloway runderen. Over en door de modder lopen we terug

naar de auto en na nog een paar nieuwtjes te hebben uitgewisseld en met op de schrijflijst 61 soorten keren we huiswaarts. Ondanks de zeer harde wind een geslaagde ochtend. Nu maar hopen op een keertje beter weer, want deze herfst en winter is nogal tegengevallen.

Meinse van der Velde