

Zaterdagmorgen 3 februari. In de "Boerderieje" is het lekker warm en de Natuurtalenten druppelen binnen. 18 Enthousiaste kinderen die benieuwd zijn wat we vandaag gaan doen.

Jos heet iedereen welkom en vertelt dat we straks naar boven gaan waar Jetty wat gaat vertellen en laten zien over uilen en muizen. Daarna mogen de kinderen zelf aan het werk, want we gaan uilenballen pluizen.

Eenmaal boven zoekt iedereen een plek en gaan we van start.

Een uil is een roofdier en eet zijn prooi in z'n geheel op. Alle botjes, veren en haren die hij niet kan verteren spuugt hij weer uit en dit kun je dus als uilenbal vinden in de natuur.

In Nederland leven 6 soorten uilen.

Jetty en Jenny hebben een opgezette bosuil en steenuil meegenomen, zo kunnen we van dichtbij kijken hoe een uil er uitziet.

Er leven ook verschillende soorten muizen in Nederland. Als we een muizenkaak hebben gevonden kunnen we die onder de microscoop bekijken om te zien om welk soort muis het gaat.

Dit kun je zien aan vorm van de kaak en van de tanden en kiezen.

En dan is het tijd om aan de slag te gaan. Iedereen krijgt een bakje met een uilenbal en gereedschap om de uilenbal te pluizen.

We krijgen ook een blad waarop je kunt zien hoe alle botjes van de muis er uitzien. De uilenballen die wij gaan uitpluizen zijn gesteriliseerd waardoor alle ziektekiemen dood zijn.

Daarom is het veilig om de uilenballen met blote handen aan te pakken.

Al snel komen de eerste botjes tevoorschijn. Ze worden schoongeborsteld en afgespoeld.

Ook de microscoop wordt veel gebruikt om te kijken welk botje het dan precies is en bij welke muis hij hoort.

Sommige kinderen vinden kaken van wel 4 verschillende muizen in hun uilenbal!

Tussendoor gaan we naar beneden voor een pauze. Nadat we onze handen hebben gewassen krijgen we drinken en Celina trakteert op wat lekkers omdat zij jarig is geweest.

De meeste kinderen gaan even naar buiten voor een frisse neus en om wat energie kwijt te raken.

Daarna gaan we weer naar boven om verder te pluizen met de uilenballen.

Als de botjes goed schoon en droog zijn plakken we ze op een papertje of bewaren we ze in een bakje. Zo kunnen we er thuis nog eens naar kijken.

Wie klaar is kan een kleurplaat kleuren of meedoen met natuurbingo, ook hier zijn de kinderen erg druk mee.

Als iedereen klaar is, is er nog tijd om buiten een stukje te wandelen.

En dan zien we boven in de bomen 2 eekhoorns die hun kunsten laten zien. Ze rennen en springen alle kanten op, prachtig om te zien!

Als we terug zijn bij de Boerderieje is het alweer tijd om naar huis te gaan.

De volgende bijeenkomst van de Natuurtalenten is op zaterdag 2 maart.

Voor meer informatie over de Natuurtalenten kun je contact opnemen via [ivn.rijssenenter@gmail.com](mailto:ivn.rijssenenter@gmail.com)