

Aanleren van het Bewaarde Land-lied

De leerlingen moeten Het Bewaarde Landlied leren. Het bestaat uit een refrein en een couplet. Naast de tekst en de muziek van het lied (hieronder) wordt er ook een CD / of digitaal bestand meegegeven waarop Het Bewaarde Land-lied wordt voorgezongen. (het groeps couplet wordt later ter voorbereiding op de tweede dag door de kinderen zelf geschreven).

De melodie is die van het lied "The River Is Flowing", een lied dat bekend is van Noord Amerikaanse Indianen:

Refrein

Het bos groet met een welkomstgeur,
De zon geeft een warme kleur.
De wind fluistert sprookjes over
bos, mens en dier.
't Water glinstert in de zon
'k wou dat ik hier blijven kon.
't Is net of ik tover hier,
Ik speel met plezier.

Couplet

Dag zon, verwarm me met je licht,
Dag wind, waai geur in mijn gezicht.
Ik deel mijn slablad met een slak,
en zet een rupsje op z'n tak.
Dag eik, ik klim in jou, da's fijn,
Ik zal voorzichtig met je zijn.



Het Bewaarde Landlied

Het bos groet met een wel-komst-geur. De zon geeft een
wan-me kleur. De wind fluis-tant sprook-jes o-ver
bos, mens en dier. 't wa-ter glin-stert in de zon. 'k wou dat ik hier
blij-ven kon. 't is net of ik toven hien. Ik speel met ple-zen.

Dag zon, ver-warm me met je licht. Dag wind, waai
geur in mijn ge-zicht. Ik deel mijn sla-blad met een slak
en zet een rups-je op zijn tak. Dag eik, ik
klim in jou, dat's fijn. Ik zal voor-zich-tig
met je zyn.