

Gidsengroep Dwingelderveld



Vroege vogels

De stilte van de vroege ochtend en de jubelende vogelzang zijn het meer dan waard om een keer vroeg uit de veren te komen! Op vroege ochtenden zingen de vogels namelijk op hun best! Ga mee op zoek naar de vogelrijkdom van het Dwingelderveld en geniet ondertussen van zijn donkere bossen, schitterende vennen en zandverstuivingen. Tijdens de wandeling helpt een vogelkenner u de verschillende vogelsoorten uit elkaar te houden.

De excursies worden eind april / begin mei gehouden en starten op zaterdagochtend rond 6.00 / 6.30.

**start: het Bezoekerscentrum
Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen**
(kijker meenemen, geen honden)

De reeënwissel

Loop mee met een IVN gids op een prachtige midzomeravond in het Lheebroekerzand, een gebied met een geweldige jeneverbessenpopulatie, met veentjes, heide en bos. Overal zijn sporen van reeën en andere dieren. Als we heel stil zijn kunnen we vast een paar betrappen.

De excursies worden eind juni / begin juli gehouden. In de maanden mei en juni worden de reekalfjes geboren, dus maken we kans om tijdens de excursie ook jonge reeën te zien! De excursies worden op vrijdagavond gehouden en starten om 19.30.

**start: Taribush-de Marke, Lheebroek 30A,
Dwingeloo, bereikbaar via bospad ingang
tegenover Lheebroek 22, Dwingeloo,
parkeerplaats tegenover Taribush-De Mark
(einde bospad (geen honden))**



Gidsen

De excursies worden gegeven door Jan Mansier (Vogel & Nacht vd Nacht), Jan Zoer (Reeën) en Marjan Bralten (Reeën, Vruchten en Nacht vd Nacht), maar we kunnen altijd meer gidsen gebruiken! Zo kunnen we elkaar aanvullen, maar ook nieuwe excursies maken over diverse onderwerpen en op andere mooie plekjes van het Dwingelderveld! De coördinatie is in handen van Diet Prinsen. Zij houdt de website bij, regelt de persberichten en verwerkt de aanmeldingen van de verschillende excursies.

Zin om eens mee te gaan? Kijk op <https://www.ivn.nl/afdeling/westerveld>, waar je je aan kunt melden!



Daar pluk je de vruchten van....

Al sinds mensenheugenis wordt de natuur om ons heen gebruikt voor allerlei toepassingen in en om het huis. Tegenwoordig wordt 'de natuur' meer gebruikt voor de ontspanning en recreatie. De natuur aan de rand van het nationaal park Dwingelderveld heeft van oudsher altijd veel te bieden. In deze excursie wordt stilgestaan bij bijzondere planten, struiken en bomen, met hun soms bijzondere wetenswaardigheden. In de natuur is veel te plukken, gezond voor geest en lichaam of toch niet altijd?

De excursies worden eind augustus / begin september gegeven. De excursies starten op de zondagmiddag vanaf 13.30.

start: havezate Oldengaerde, Westeinde 57, Dwingeloo



Nacht van de Nacht

Het Dwingelderveld is een van de weinige plekken waar het nog echt stil en donker kan zijn. Dit vieren we met een Nacht van de Nachtwandeling. Ervaar hoe het duister zich meester maakt van bos en hei, ervaar de weidse sterrenhemel en het geritsel en de zachte roep van een paar wakkere nachtdieren. In het donker wordt een andere beroep gedaan op onze zintuigen dan bij daglicht. De excursie vindt altijd plaats op de laatste zaterdag van oktober tijdens de landelijke Nacht van de Nacht.

start: het Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen
(niet voor kinderen < 6 jaar / geen honden)