

Lente.

Lente, een magisch woord. De belofte van nieuw en jong leven na een koude en vooral hele natte winter. De natuur is nu overgeschakeld naar een hogere versnelling zowel in de dierenwereld als in de plantenwereld.

Van veel planten waarvan in de winter wortels, wortelstokken en knollen onder de grond hebben overleefd komt het groen weer boven de grond.

Overal in de berm zie ik het groen van het Robertskruid - een geraniumsoort - al verschijnen en ook al het eerste groen van het Fluitenkruid. Ik wacht nu vol ongeduld op de eerste bloemen van het Klein Hoefblad.

Op het eerste gezicht zou je de bloemen van het Klein Hoefblad kunnen verwarren met die van de Paardenbloem maar er zijn duidelijke verschillen. Het zijn allebei composieten dus de bloem bestaat eigenlijk uit een heleboel kleine bloempjes. Die van het Klein Hoefblad zijn echter wat minder fel gekleurd en zijn ook wat smaller. Heel duidelijk is echter het verschil tussen de bloemstengels van beide planten. De bloem van de Paardenbloem staat op een volledig kale stengel terwijl de bloemstengels van het Klein Hoefblad kleine, tegen de stengel aangedrukte blaadjes hebben.



Paardenbloem

Klein Hoefblad

Maar er is nog meer. Als je in de winter in het bos liep, was het stil maar nu begin je weer overal geluiden te horen, de vogels beginnen weer van zich te laten horen. De Koolmees met zijn fietspomp, de Pimpelmees, Roodborst, Vink en Grote Lijster om er maar eens een paar te noemen.

Ook als ik morgens wakker wordt is het niet alleen licht maar begin ik ook al vogels te horen. De eerste die ik zo hoorde was de Turkse Tortel, oké, niet een vogels die je een lentebode zou willen noemen maar ja, der hele winter was hij wel stil.



Turkse Tortel

Voor mij is nu het wachten op de eerste Tjif Tjaf. Als ik die gehoord heb, is voor mij de lente echt begonnen.

Herman Beuvs