



Eikel invasie

Je hebt eikels en “Eikels”, maar over de laatste ga ik het niet hebben. Iedereen weet wat we daar mee bedoelen. De plantaardige is veel interessanter en belangrijker!

Dit jaar is er een invasie van gevallen eikels. Het is gigantisch en veroorzaakt veel ergernis in uw tuin of op fiets- en wandelpaden. Deze aantallen gevallen vruchten van de eikenboom vindt al enige jaren plaats, maar is dit jaar tamelijk vroeg en enorm. De boom reageert op de huidige klimaatsverandering met zeer droge en voor ons abnormale zomerse temperaturen. De eik heeft het dit jaar erg moeilijk en doet zijn uiterste best om z'n voortbestaan te garanderen. Niet alle eikels zullen wortelschieten. De meesten zullen aangetast worden door schimmels, vertrapt en gegeten worden door dieren als zwijnen, muizen en de eekhoorn of ze zijn niet in de grond terechtgekomen. Gemiddeld zal slechts 1% van de gevallen eikels onder de juiste omstandigheden ontkiemen. De boom weet dat en heeft daarom dit jaar een overproductie. De onrijpen groenen zijn door de droogte ook gevallen. Vooral de oudere bomen op zandgronden hebben last gehad van de droogte, maar ook omdat er in de agrarische sector veel grondwater is opgepompt om landerijen te bevoeien.

In mijn jonge jaren gingen ik en mijn vriendje in de herft eikels zoeken en brachten die naar een boer die varkens had. Er mochten géén groene tussen zitten (te veel looizuur). Voor een volle emmer kregen we een dubbeltje. We waren super blij en konden dan een likijsje kopen. Ja, ja dat waren nog eens tijden!

Jaap Tak