

## **Slaapkamergeluk** - *Soleirolia Soleirolii*

Betekent voor iedereen wat anders en wat het voor mij inhoudt ga ik niet verklappen, maar laat er nu een plantje zijn dat ook zo wordt genoemd.



Dit meerjarige, groen blijvende plantje is vanuit het Middellandse zeegebied (Corsica, Sardinië en de Balearen) door import als slaapkamerplantje bij ons terecht gekomen. Een exoot dus. Na enige tijd verhuisde het plantje naar de woonkamer en had het daar na een tijdje het “(on)geluk” ook wel weer gezien. Ooit heeft iemand hem buiten aan de gevel gehangen of in de tuin geplant. Uiteindelijk probeerde het spontaan zijn geluk buiten op straat in oude binnensteden in stegen, tussen stenen en muren als grond- of hangplant op schaduwrijke, beschutte, redelijke vorstvrije plekken. De plant behoort tot de familie van de Brantnetelachtigen. Je zou dat zo niet denken, want het lijkt voor geen meter op de ons bekende soort. Het heeft een klein rond/hartvormig blad met in jui/augustus onbeduidende bloempjes. Tegenwoordig wordt Slaapkamergeluk niet alleen als binnenplant, maar ook als buiten plant als alternatief voor een klein gazon of rotstuintje door kwekers en tuincentra aangeboden. Deze bodembedekker wordt in de volksmond ookwel de “baard van Mozes” genoemd. Groeit razend snel en wordt niet hoger dan 3 tot 5cm. Met wortelgroei bij de bladknopen van de uitlopers vermeerdert het zich en is het zaak de groeiplek regelmatig te verkleinen. Het plantje is ook bijzonder geschikt in combinatie met loopstenen en tegels met tussenruimte. Mocht vorst toch enige schade hebben toegebracht dan is het wachten op het voorjaar. Binnen mum van tijd zijn deze plekken weer groen.