

De kortste dag.

Deze maand hebben we de kortste dag en de langste nacht van dit jaar. Om twaalf uur 's middags staat dan de zon loodrecht boven de zuider- of steenbokskeerkring. Zuidelijker komt de zon niet te staan.

Van 21 december af gaan de dagen weer heel langzaam lengen. Van oudsher was deze dag belangrijk. De donkere dagen waren weliswaar nog niet voorbij maar er kwam wel licht aan het einde van de tunnel: over drie maanden was het weer lente, werd wereld weer groen.

Dat is een van de redenen dat we in deze dagen onze woningen met groenblijvende takken en bomen versieren.

Het belangrijkste kerstgroen is natuurlijk de kerstboom zowel binnen- als buitenshuis. Buiten willen we nog wel eens een of andere groenblijvende conifeer als kerstboom met lichtjes versieren, maar binnenshuis is de kerstboom altijd een spar of in deze moderne tijd een kunstboom maar die telt niet echt mee.

Bij sparren staan de naalden steeds met zijn tweeën samen in een hoesje aan de takken. Dat geldt voor alle sparren of u nu een gewone spar heeft, een blauwspar of een zilverspar. U hoeft overigens niet bang te zijn dat voor onze kerstbomen hele bossen worden gekapt. Nee, kerstmis is big business geworden en alle kerstbomen die te koop worden aangeboden zijn speciaal voor deze dagen gekweekt.



Een andere groenblijver die met de kerstdagen heel gewild is, is de hulst.

Samen met zijn rode bessen is de hulst uiterst decoratief en u kunt natuurlijk als u deze struik in de tuin heeft staan uit eigen tuin oogsten. U moet dan echter wat meer geluk hebben dan ik want de laatste jaren zijn tegen de kersttijd, de oogsttijd, alle bessen al

door merels, lijsters en andere hongerige vogels opgegeten. Nou ja, die hebben ook recht op een kerstdiner zullen we maar denken.

De wilde hulst is een inheemse plant bij ons en deze en alle andere gekweekte variëteiten doen het in onze tuinen uitstekend. Vergist u zich overigens niet in deze plant, onder gunstige omstandigheden kan de hulst uitgroeien naar een boom met een hoogte van wel 20 meter.



Een andere plant die de kerstdagen onze tuin kan versieren is de kerstroos. Ik bedoel nu niet de kerstrozen die in deze tijd bij de bloemisten te koop staan, die potplanten met de prachtige rode of lichtgele bladeren maar de echte wilde kerstroos. Dat is een prachtige tuinplant in witte en roodachtige variëteiten. Als het niet vriest kan deze kerstroos bloeien en wel tot in februari, een lentebode in de winter, nou mooier kan toch niet.

Herman Beuvers