

Verslag VWG-fietsexcursie in de Rijnstrangen, 23-04-2023

Zondag 23 april was de fietsexcursie in de Rijnstrangen van de vogelwerkgroep. Om 7.30 uur was het verzamelen bij natuurbad de Breuly in Oud-Zevenaar. Het was lekker fris en zonnig voorjaarsweer. We waren met z'n 14en, dus een mooie groep. Al fietsend over de dijk richting Berghoofdseveer werden we vergezeld door veel mooie vogelgeluiden.

Bij het Berghoofdseveer hoorden we de Cettizanger volop en zagen we o.a. nestbouwende Bruine Kiekendieven en een paar overvliegende Regenwulpen. Ineens zagen we een grote vogel vliegen. Was het een Reiger? Nee..., het was een **Roerdomp**. Weer even later zagen we zelfs twee Roerdampen het riet in vliegen en onze vreugde kon niet op toen er zelfs drie exemplaren rondvlogen.



Onze volgende stop was bij de Jezuïetenwaaij, waar we een korte wandeling maakten. Hier zagen we een Havik, wederom Bruine Kiekendieven en ontdekten we een dassenburcht. Verderop zagen we vanaf de dijk Zomertalingen en een flink groep Groenpootruiters aan de overkant, en de eerste Gierzwaluw. Terwijl we aan de koffie zaten en de Braamsluiper hoorden, waren aan de andere kant van de dijk twee Kneutjes druk bezig met het verzamelen van nestmateriaal.



Daarna stapten we weer op de fiets via Kandia richting Byland. Onderweg werden we begeleid door het geluid van alle Veldleeuweriken die hier in het veld broeden. Lunch was er bij de picknicktafel, waar vaak Gele kwikstaarten in het buurt aangetroffen worden. Helaas waren ze op dat moment ergens anders aan het foerageren...

Aangekomen bij de Byland hadden we twee territoria van zingende Nachtegalen en vlak daarvoor hoorde een aantal deelnemers de Sprinkhaanzanger.

Daarna gingen op weg naar de Kleine Gelderse Waard; hier zagen we bij het pontje de eerste Boomvalk en een zwerm Wulpen. Met 14 personen was het pontje zo aan de overkant.



Er zaten veel Slobeenden en Wintertalingen op het water en op de visdiefvloten waren al Visdieven terug uit het zuiden. Ook de Oeverzwaluwen waren weer in flinke aantallen te zien. Rond 13.30 uur gingen we weer met het pontje terug de fiets op. Daarna ging ieder zijn eigen weg, en fietsten wij met de laatste mensen mee terug naar de Breuly.

Het was een zeer geslaagde dag met meer dan 80 soorten. We kijken dan ook terug op een geweldig leuke excursie door het hart van de Liemers. Bedankt allemaal!

Tekst en foto's: Jeroen & Myriam

