

OMMETJE MAASHEES

Het ommetje toont ons het dorp zelf, de 'hei' en de 'Weerd' rondom Maashees en duurt plm. twee uur. Draag goed schoeisel, een deel van de wandeling gaat door soms nat weiland en de Weerd onderaan bij de Maas kan vooral 's winters modderig zijn. In dat geval kan het handiger zijn op de Hogeweg te blijven.

Start voor het Gemeenschapshuis, Plein 27, en ga over de Mgr. Geurtsstraat rechts langs de kerk in zuidelijke richting.

De Heilige Antonius Abt kerk is een zgn. wederopbouwkerk om de in WOII verwoeste kerk, die 250m verderop stond, te vervangen. Het centrum van het dorp werd dus naar deze plek verplaatst. Dit gemeentelijk monument dateert van 1950 maar is een aantal jaren geleden alweer 'aan de eredienst onttrokken'; er gaan nu appartementen in gebouwd worden.

Je passeert links het Heilig Hart beeld, op de plaats waar vroeger de kerk stond.

Plm. 100m verder rechtsaf de Touwbaan op. De weg wordt een zandpad. (Je ziet dat de grond rond Maashees erg geschikt is voor het tuindersbedrijf). Volg achter het bos het pad naar rechts. Sla op de asfaltweg (knooppunt 97) linksaf.

Na een paar honderd meter zie je rechts een klaphekje met bordje van SBB.

Voordat je hier doorheen gaat kun je voor een bosschage aan de linkerhand 10m van de asfaltweg af een grenspaal zien staan. Dit is één van de opnieuw geplaatste palen welke een eeuwenoude grens markeren. Vroeger tussen de Heren van Kessel en de Hertog van Gelre, nu tussen Brabant en Limburg.

Wij blijven in Brabant en gaan dus door het klaphek de wei in. Recht oversteken langs of over het overstaphek. Doorlopen door de wei tot op het graspad en daar rechtsaf. Na 200m volg je de richtingaanwijzer rechtsaf naar het kapelletje op de hei.

Op de plek van deze kapel zochten in 1944 tijdens en na de 'Slag om Overloon' mensen uit de omliggende dorpen een goed heenkomen. De kapel werd uit dankbaarheid – iedereen bleef ongedeerd – gebouwd, al duurde dat door ruilverkavelingsperikelen tot 1968 ...

Terug naar de richtingaanwijzer en rechtsaf, het pad wordt weer asfalt. Bij de kruising Genterweg/Broekweg rechtsaf. Achter knooppunt 18 staat tussen de bomen de Luchtwachtoren 8J2.

De luchtwachtoren is een relikwie uit de 'koude oorlog' en dateert van 1953. Dus niet gericht tegen de Duitsers, maar tegen de Sovjetunie. Samen met twee (afgebroken) torens bij America en Arcen vormde deze een waarnemingsdriehoek. In 1964 werd het Korps Luchtwachtdienst opgeheven en verloor de toren haar functie.

Wij gaan bij knooppunt 18 linksaf richting 92, het graspad op langs de bosrand tot aan de asfaltweg (Rieterweg). Deze weg schuin naar links oversteken en rechts langs nummer 30 het asfaltpad op, even verderop wordt het een zandpad. Bij het bosje op de 'scheve' kruising linksaf en bij de volgende kruising met links een slagboom weer rechtsaf tot aan de asfaltweg (Bredeweg).

Hier rechtsaf en tweemaal een kruising oversteken (eerst De Breid en vervolgens de Hogeweg). De Weerd voert je via een zandpad op het lage terras in de richting van de Maas (Als het te modderig is: rechtsaf de Hogeweg volgen tot in het dorp). Op de T-splitsing rechtsaf de Lage Steeg op. Deze buigt verderop rechtsom weer omhoog naar de asfaltweg, de Hogeweg.

Hier op de T-splitsing linksaf richting dorp. Passeer Gildelandt en sla rechtsaf De Goeijstraat in, terug naar het beginpunt.