

Watersafari Bloeiendael

Op 20 mei werd door de IVN De Bilt een watersafari gehouden voor de vrijwilligers en donateurs van de Stichting Bloeiendael in het gelijknamige kleine unieke stukje groen te midden van de grote kantoren (provinciehuis etc.) gelegen op de grens van De Bilt en Utrecht.

Onder begeleiding van de IVN leden Wim Westland en Rob en Marga Timmer werden de 16 deelnemers - voorzien van schepnetten, emmers, zoekkaarten, de postzegel met groen - de sloten ingestuurd om te kijken wat er zoal daarin leeft.

Het resultaat was indrukwekkend; veel larven van kevers, juffers, kikkersviesjes, (roof-)kevers. Schaatsenrijders etc. Ook vissen, zoals de Kleine modderkruipers, 10 doornig stekelbaarsjes en zelfs een kleine snoekje. De Amerikaanse kreeften werden eveneens aangetroffen

Nadat alles was bekeken werd de vangst weer teruggezet. De kleine snoek was wel het bewijs dat het daar goed gaat. Als deze soort zich



Een watersafari: ontdek in anderhalf uur wat er leeft in het water: vang en zoek. (foto Wim Westland)

daar kan vermenigvuldigen is er ook genoeg voedsel. En dat tus-

sen al dat beton een mooi gegeven. (Rob Timmer; IVN De Bilt e.o.)

Doorkijkje op Houtringhe



(foto Claire Blom)

Dassenwandeling Ridderoordse Bos

Op zondag 7 mei meldden ruim voor de aanvangstijd van 10.30 uur zich de meeste van 30 aangemelde deelnemers zich op de parkeerplaats aan de Gezichtslaan voor de Dassenwandeling van het IVN.

Met drie gidsen werden drie groepen gemaakt. Het weer was licht dreigend, dus de paraplu's werden voor de zekerheid meegenomen. Zoals wel vaker, was dat voldoende om de regen af te schrikken tijdens de wandeling van ruim 2 uur.

Omdat het zeker was dat de dassen zich niet zouden laten zien werd er gespeurd naar sporen van hun aanwezigheid. En die waren er in overvloed. Wissels (gangetjes door de lage begroeiing), aangevreten oude omgevallen boomstammen, Overhoopgehaald mierenheuvel, opgeschoven plaggen, en niet te vergeten: latrines (buiten-wc voor dassen). Een vers-gevuld schijtputje was onbetwist hoogtepunt, maar ook de vele mierenhopen

in het tweede deel van de wandeling deden het goed, alsook de rustplaatsen voor de reeën, weetjes over de verschillende soorten bos die daar te bewonderen zijn, en waarom juist die omgeving zo aantrekkelijk is voor de das. Wie ook eens mee wil wandelen;

IVN De Bilt e.o. organiseert wandelingen het hele jaar door, met diverse thema's: bomen, paddenstoelen, vogels enz. Houd de aankondigingen in De Vierklank in de gaten of kijk op de site: www.ivndebilt.nl en meld u aan. (Auke Bijlsma, natuurgids IVN)



Deze das was spoorloos.

Gemeenteperk opgefleurd



Deze foto van het gemeenteperk op de hoek van de Acacialaan/Iepenlaan laat het stukje groen zien, dat geadopteerd is door de daar wonende inwoners en geeft een indruk hoe je kleur kunt brengen in je directe woonomgeving. (Wim Kreuger; Bilthoven)

Spontane natuur

Trots houdt het ventje een boeketje bloemen voor zich uit. Zijn ogen stralen. Kleine knuistjes omklemmen de tere steeltjes. Een puur veldboekje van kikkerbloem (fluitenkruid), koekoeksbloem, boterbloem en halmen bont bloeiend gras. Zelf geplukt langs de weg, voor papa, want mama heeft al bloemen.

De wegbermen zijn er vol van, blozende bloemen in knallende kleuren. Een gedekte tafel voor de insectenwereld. Hemelsblauw stralen vandaag vergeet-mij-nietje en ereprijs. Hondsdraf kruipt vastberaden tussen de grassprietten door. Wild geel wuift het laatste raapzaad, paardenbloem, stinkende gouwe. Uiterst bescheiden bloeit het herderstasje met kleine witte bloempjes. Overal staan madeliefjes in bloei, klaver, reigersbek, pinksterbloem. Onopvallend floreren dovenetel, lookzonder-look, zuring, muur. In een diep paarse gloed bloeien smeerwortel en wikke. Voor wie het wil zien is er de schoonheid van weegbree, witte helmknopjes in een kransje rond de aar. Uit vervlogen oorlogen was het plantje bekend als bloedstollend en helend en heet daarom 'soldatenkruid'. Gekneusde blaadjes werken tegelijkertijd verfrissend na het aanraken van brandnetels en bij insectenbeten. Een vaak vertrapt kruid.

Bevolkingsgroei laat steeds minder ruimte voor spontane natuur. De planten- en insectensamenleving moet voortdurend wijken voor ondernemingslust, nieuwe wegen en nieuwbouwwijken. Zo verdringt onze verstedelijking de biodiversiteit. Maar waar menselijke activiteit alles overhoop haalt, springt klaproos knalrood te hulp. Als de bliksem leggen de tere planten losse grond vast, beschaduwden de uitdrogende bodem, verontschuldigen de chaos, in schaamrood.

En dan, ineens, is het natuurschoon verdwenen. De kleuren, de geuren, de bijen, versneden door scherpe messen van de maaimachine. Het lieve jochie zal nog een tijdje moeten wachten voordat zijn veldboekje is teruggekeerd. (Karien Scholten)

In haiku:
Spontane natuur
Onopvallende schoonheid
Trekt mee langs de weg



advertentie

Dorpsbistro
'Naast de Buren'

"Wat schaft de pot?"

Woe. 24-5	Entrecôte met kruidenboter, groenten en friet	
Do. 25-5		
Vr. 26-5	Zalmfilet met pasta pesto	€ 16,50
Za. 27-5		
Zo. 28-5	Vegetarische kip met uienringen, groenten en friet	
Woe. 31-5	Theater in 't Groen menu	
Do. 1-6	Ossobuco in tomatensaus met gnocchi	
Vr. 2-6	Verse calamari met salade en balsamicoazijn	€ 16,50
Za. 3-6		
Zo. 4-6	Ratatouille met mozzarella, rode wijnazijn en basilicum	

Toetje van de week:
Lava cake met bolletje ijs € 6,50

Vrijdag 26 mei borrel met live muziek vanaf 20.00!

Groenekanseweg 168 | Groenekan
0346 - 218821 | info@naastdeburen.nl