

29 maart: Lentefeest



Het was een beetje een zonnige, met windvlagen gepaard gaande, frisse lentedag. De eerste mensen kwamen al vroeg een kijkje nemen bij onze IVN-stands. Kinderen onderzochten uilenballen met een pincet, prikker en vergrootglas. Tot hun verrassing vonden ze haren, schedeltjes en botjes van muizen en vogeltjes. Een meisje begon hard te huilen omdat haar buit, die ze in een enveloppe had gedaan, door de wind werd meegenomen. Uiteindelijk gaven alle veertig uilenballen hun geheimen prijs.

Op onze plantjesstand stonden vele soorten uitgesteld, waaronder irissen, sedums, stinkende gouwen en asters. Allemaal uit onze eigen Bostuin. Veel bezoekers wilden graag weten waar in de tuin de plantjes zich het meest op hun gemak zouden voelen. Dat werd met verve, enthousiasme en kennis van zaken door Irma uitgelegd.

Op de derde stand verdwenen vele kinderhanden in de zoekkast om te raden wat er in de verschillende vakjes te voelen was. Verrassend veel kinderen kwamen met de juiste antwoorden: kleine pootuitjes, kaardenbollen, schelpen en grote boontjes.

Op de vierde stand trokken de zaadbommen veel belangstelling. Sommige kinderen durfden hun handjes niet vies te maken in de dikke, vette polderklei. Regelmatig gaven de mama's dan het goede voorbeeld en stroopten hun mouwen op. Trots namen de kinderen de zaadbommen mee naar huis in zelf gevouwen zaadbommenzakjes. Sommige bezoekers beloofden een tegel uit de tuin te lichten om daar de bloemenschat in te begraven.

Er werd ook een rondleiding gegeven aan 15 nieuwe IVN-leden. Zij hebben een goede indruk gekregen van alles wat het IVN te bieden heeft. Mede door onze kramen, de Bostuin en de gidskwaliteiten van Alwin, inclusief een stiltemoment en een gedicht. De educatieve IVN-waarden waren duidelijk voor iedereen zichtbaar.

(Els van Dijk-Benschop)