

22 maart: Natuurexcursie in het Vliegerpark



Ze zeggen weleens “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”, nou dat was vandaag zeker het geval! Er waren maar liefst 38 deelnemers, waaronder ook een aantal “Vliegeraars”, vrijwilligers die betrokken zijn bij het onderhoud in dit park. Onder andere de drie B’s: (reuzen)berenklauw, bosrank en bramen (de dijkviltbraam) worden met kracht bestreden.

Er werd verteld waarom de plant look-zonder-look zo heet, en dat het één van de geliefde waardplanten van het oranjetipje (vlinder) is. Ook weten we nu waar de naam pissebed vandaan komt.

Bij een suikeresoorn vertelde Mario Kramer (van de Vliegeraars) over de geschiedenis van deze imposante boom. Er is even stilgestaan bij de onlangs geplaatste hondenbieb: in deze bibliotheek worden ballen en stokken voor honden neergelegd voor algemeen gebruik.

Bij een watergang vertelde Harry welke dieren zoetwatermossels lusten. In het Stillebos werd een minuut stilte in acht genomen met de vraag: Wat hoor je allemaal? Even verderop groef Ad wat speenkruid uit de grond om te laten zien dat de worteltjes hiervan, met véél fantasie, wel wat weg hebben van een speentje.

Aan het einde van de wandeling werd -uiteraard- het daar gelegen Tiny Forest besproken. Deze is, hoe kan het ook anders, aangelegd in de vorm van een vlieger.

De afsluiting met koffie/thee, frisdrank en héérlijke appeltaart was overweldigend. Hartelijk dank Eleni, Jan en Lieselot voor de verzorging hiervan!

(Alwin Lambregts)