



### Nieuw excursie seizoen komt in zicht.

Na de vakantieperiode starten we in september weer met een nieuwe reeks excursies.

Ook dit seizoen zijn die voor onze leden weer gratis.

Voor wie alvast de data in de agenda wil noteren zetten we ze even op een rijtje:

15 september: natuurexcursie Kromslootpark  
20 oktober: paddenstoelen in Duin en Almeerderstrand  
22 oktober: paddenstoelenmiddag voor kinderen in het Vroege Vogelbos  
24 november: natuurexcursie in het kathedraal bos  
15 december: natuurexcursie in het Beatrixpark

informatie over deze excursies vind je door te klikken op de foto hierboven.

### Excursie-ervaring zondag 21 juli - Natuurwandeling

In het meest stedelijke en stenige niet natuur milieu van Almere-Stad hebben we op zondag 21 juli een natuurwandeling gemaakt. Het is verbazingwekkend wat je allemaal tegenkomt. Voegen tussen tegels of een stenen keermuur ingenomen door liggend vetmuur. Een plantje waar we dagelijks over wandelen, fietsen of autorijden. Wandelend over het getal Pi als kunstwerk, parallel aan de Koetsierbaan, staan honderden aangeplante Tongvarens en Zachte naaldvarens. Het is er schaduwrijk, vochtig en koel. Een plek waar huismussen leven. Een milieu waar het kamerplantje "Slaapkamergeluk" zich massaal "in het wild" weet te handhaven. Bij de Kunstlinie blikken we over het Weerwater met zijn zwanen en futen maar geen meerkoeten. Er wordt een raam geopend en er dwarrelt brood naar beneden. En jaar hoor, daar zijn ook de meerkoeten. Overal hoor je het luide geschreeuw van de kleine mantelmeeuw. Deze kustvogel is een echte stadsvogel geworden die zijn kroost grootbrengt op de platte daken. Op een verhoogd gazon niet alleen gazon, maar ook Duizenblad, Zachte ooievaarsbek, Jacobskruiskruid, Akkerkool of Wilde rucola, Zilver schoon, Kruipende boterbloem enzovoort. In bijna alle Essenbomen die we tegenkwamen Bloemkoolgallen op oude niet doorgegroeide bloeiwijzen. Dus ook geen helikoptertjes in de Essen dit jaar. Alle Lindebomen hebben luis en de straat plakt als je er onderdoor loopt. Alleen de Zilverlinden van de Doesburgkade hebben geen luizen. De viltige haartjes aan de onderkant van deze bladeren weren sapzuigende luizen. Maar die bobbeltjes dan. Dat blijken galletjes te zijn van de Lindevlek mijt. Na 1100 meter en 110 minuten excursie nog even koffie met gebak in het Stadshart.



### Hoe kijken vertegenwoordigers van groene organisaties naar de ontwikkeling van een groene stad?

Het gemeentebestuur van Almere wilde dit graag weten en organiseerde op 3 juli een bijeenkomst hiervoor.

IVN mocht daarbij natuurlijk niet ontbreken en maakte deel uit van de 40 deelnemers.

Meer weten? Klik op de foto.

### Leuke en nuttige gratis IVN workshops



#### werken met de ivn natuurkoffer

Met de natuurkoffer kun je de natuur naar binnen brengen. Je leert hoe je deze koffer kunt gebruiken bij ouderen met dementie. Hoe je hen de natuur kan laten zien, horen, ruiken, proeven.

13 september van 13.30 tot 15.30 in De Kiekendief, Kolkplein 1 Almere  
Stuur voor aanmelden een mail naar [j.algra@ivn.nl](mailto:j.algra@ivn.nl)

Klik voor meer info over twee andere workshops op de buttons hieronder:

workshop communicatie

workshop visueel werken

### Nog even terugblikken in juni

#### Feest: Het 10-jarig bestaan van Stad en Natuur



De dauw was allang vervlogen toen we om 11 uur de kraam opmaakten voor een veel belovende dag! Echt weer om een feestje te vieren. Direct werden we getraakteerd op heerlijke muffins, je bent jarig of niet!

De kraam zag er piekfijn uit met IVN-vlaggen & vaandels, de kruidendroger, voelddoos & electro-spel. Van 12.00 tot 15.00 uur was het afwisselend druk of heel stil.

Onze vrijwilligers Ingrid & Jolanda waren de hoeders van de kraam. Ze vonden het zeker gezellig om er met zijn tweeën te staan. Ook was het zeker nodig zodat ze de bezoekers te woord konden staan. Uitleg geven over de voelddoos gaf leuke reacties van de kinderen: bij het, is het eng /grijselig of is het vies wat erin zit.? Ze stelden de kinderen gerust dat het niet het geval was. Wat zowel de ouders als de kinderen moeilijk vonden om te benoemen waren de kaardebol en de zaaddozen van de Judaspenning. Ja niet alles hoeft gemakkelijk te zijn om te benoemen na het voelen!

Voor de kruidendroger was er opmerkelijk veel belangstelling en na uitleg over de werking steeg het enthousiasme van ouders om er zelf ook een te gaan klussen en nog een goed doel te hebben voor al de blikjes afval. En natuurlijk maakten we vele bezoekers blij met de geurende kruidenbuiltes. S&N kan zeker terugkijken op een geslaagd dag! Ze denken er zelfs over om niet alleen lustrum-jaren te vieren, maar gewoon elk jaar!

### Laatste bijeenkomst JNC van dit seizoen



Met drie oude en een nieuwe kanjer van de JNC trokken we de IVN-Bomentuin in om vormen van bomen & bladeren nader te bestuderen. Toen we diverse bladeren van dichtbij bekeken en zagen dat de bladranden verschillend waren en zo ook de structuur van de nerven, ging er een wereld voor ze open. Toch vormde het natekenen van bladeren best een uitdaging. Jaarringen kwamen ook aan bod. We doken dieper het bos in om verschillende stammen onder de loep te nemen en zo ook het mos van dichtbij te bekijken. Toen kwamen de beverburcht wel heel dichtbij en die mochten we natuurlijk niet overslaan! Helaas waren ze niet thuis maar de sporen hebben we wel gezien.

Vervolgens gingen we wat dieper in op zaden/vruchten en hoe deze verspreid worden. Groene besjes her en der, groene helikoptertjes hier en daar.....ze zijn allemaal nog veel te groen om op te vallen. Wat wel opviel waren de wegspringende kikkers & ienie mienie padjes. Even vangen, in een loepotje en je kunt duidelijk het verschil zien tussen kikker & pad. Vanwege een plas-stop, doken we met de andere kinderen van de gebaande paden op zoek naar het echte werk van de bevers!

Indrukwekkend om te zien dat bevers een boom van wel 1,5m omvang niet vrezelen om aan te knagen. Omdat er bij die dikke boom vele hoge spreunetels stonden, gingen we snel terug naar "de bank van Henk" om te branden naar Hondsdraf, om de brandneteljeuk te verzachten. Tot slot deden we nog een spel: boodschappenlijstje in het bos zoeken. De klok liep tegen 15-uur waardoor we terug liepen naar de kraam. Daar kregen de kinderen als afscheidscadeautje nog een Oostindische-kers plantje. EEN grote verrassing voor mij zelf was nog wel dat twee kinderen van de JNC die niet mee konden doen, wel later op de Kempphaan waren, kwamen buurten om gedag te zeggen.

Hierbij een dikke schouderklop voor de enthousiaste Bonnie, die mee wilde maken hoe onze JNC werkt. Ze is geslaagd en mag zeker blijven!

Het eerste seizoen van de JNC werd hiermee goed en tevreden afgesloten. Ook erg leuk dat er al twee kinderen op de lijst staan voor de 2e editie.

Toch gaat het bestuur eerst vergaderen over de personele bezetting. Wordt vervolgd!



Facebook



Twitter



Website

Deze e-mail is verstuurd aan [almere.ivn@gmail.com](mailto:almere.ivn@gmail.com). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#)

[afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens](#) [inzien](#) en [wijzigen](#).

• Voor een goede ontvangst voegt u [almere.ivn@gmail.com](mailto:almere.ivn@gmail.com) toe aan uw adresboek.