



IVN Almere nieuwsbrief augustus 2021



komende activiteiten

excursie "de natuur als kompas"
cirkelbos 29 aug.

muzikale wandeling
vroege vogelbos 5 sept.

stadswandeling
stadscentrum 12 sept.

appeltjesdag/oogstdag

Vroege Vogelbos 26 september
onder voorbehoud!



29 aug. excursie in het cirkelbos

Geen Tomtom, geen google maps, maar de natuur gebruiken om te navigeren! Dat is het thema van deze excursie waarbij je ook geniet van het uitzicht vanaf de 30m hoge "berg" in dit bos. We starten om 11.00u. Klik op de foto voor meer informatie.

5 sept. muzikale wandeling in het Vroege Vogelbos



Goede Rede Concerten organiseert in samenwerking met ons een serie muzikale wandelingen. Onze natuurgidsen wandelen met je door het bos. We lopen steeds naar een plaats waar professionele musici ons opwachten voor een buitenconcert van ongeveer een kwartier. Starttijden zijn om 11.00u en 13.00u. Max. aantal deelnemers is 15. IVN leden krijgen korting. Klik op de foto voor alle informatie.

12 sept. excursie Natuur in de stad

Ook nu starten we om 11.00u. Baggerschoenen kunnen thuisblijven, maar na deze excursie loop je voortaan met andere ogen door de stad. Klik op de foto voor meer informatie.



gezellige theelet in onze Bostuin



Ongeveer 60 gasten kwamen hun eigen bostuinthee maken van de vele gedroogde bladeren en bloemen uit de tuin. De appeltaart (dank aan het Eksternest) en de worteltjestaart (dank aan Irma) smaakten daar erg goed bij!

IVN Flevoland zoekt enthousiaste inbreng

IVN Flevoland wil graag een Flevolandse IVN dag organiseren. Gedacht wordt aan april 2022. Er is dus nog ruim de tijd om mee te denken en praten over een mooie invulling. Wie zou dit willen doen?

IVN Flevoland wil ook graag een bijeenkomst organiseren voor jeugd- en schoolwerkgroepen. Ook hiervoor wordt organisatietaalent gevraagd.

Als je mee wilt doen, stuur dan een mail naar almere.ivn@gmail.com

Onze secretaris stelt zich voor en wandelt mee

Even voorstellen en tevens een kort verslag Natuurwandeling September 2020 mocht ik het secretariaatsstokje (deels) overnemen van Herbert Koster. Wat dit precies voor gevolgen zou hebben was toen nog niet helemaal duidelijk. Ondanks de duidelijke overdracht van Herbert gooidde Covid een hoop roet in de aarde, was er weinig tot geen ruimte voor activiteiten en live contact met bestuursleden in Almere en de regio's.

Via vaak onmogelijke Skypeverbindingen probeerden we er in Almere iets van te maken, maar je kunt je voorstellen dat dit niet altijd leidde tot een vruchtbare start van samenwerken, ideeën uitwisselen omdat er gewoon weg.....niets mocht.

In juni was er ruimte om de eerste (live) bestuursvergadering te beleggen en op 12 juni kon dan eindelijk de eerste buitenactiviteit plaatsvinden. Slotjesdag: een prachtige dag met trotse kindergezichten en bijbehorende ouders en grootouders.

Natuurwandeling 25-08-2021:



Het gebied:

De strook **Pampushout**, het gebied tussen Godendreef en het Van Wagtenonkpad is bedoeld als 'groene zicht' vanuit Homeruskwartier en Columbuskwartier en wordt gekenmerkt door rechte lijnen, af en toe een kronkelpad met water en veel ruimte hetgeen zorgt voor een gevarieerd natuurgebied. Enkele jaren geleden is Pampushout getransformeerd van polderbos naar stadsbos.

De wandeling:

Rinus Hof's en Jolanda Knegtering hadden op 23 juli de voorwandeling gedaan en stonden, samen met zeven IVN-ers, in de startblokken om de reis door Pampushout west te beginnen.

Om 11:00 troffen we elkaar op parkeerplaats "de Kiem" in Pampushout.

Na enkele meters was het al raak.... uitleg over de Akkerdistel waar Rinus vertelde over deze plant als gruwel voor de akkerbouwer, het verschil tussen de mannelijke- en vrouwelijke variant en de beste methode om de Akkerdistel klein te krijgen door hem te maaien en zo uit te putten. De plant is een echte cultuurvolger en vind je overal waar de mens actief is.

Jolanda woont al heel wat jaren in de omgeving, heeft de transformatie van het gebied stapje voor stapje meegemaakt en weet veel te vertellen over de aanwezige flora en fauna. Zo passeerden we lanen met esdoorns en prunussen waaronder een zoete kriek (Avium?).

Uiteraard had iedereen gehoopt een glimp op te vangen van de Wespendif, maar deze werd tijdelijk vervangen door een statige Zilverreiger.

Na dik twee uur werden we zeer keurig afgeleverd op het startpunt. Hartelijke groet, Paul Mansvelt.



15 aug. excursie Koterbos

Inclusief de twee gidsen Alwin en Rinus waren we met 15 personen. Het was mooi weer en iedereen was vrolijk. Een doel van deze excursie was om zoveel mogelijk diersporen te vinden, wat niet helemaal goed is gelukt omdat de gidsen af en toe een beetje "de weg kwijt waren".

Het Koterbos is ong. 360 ha groot. Eerder was het een vrij eentonig productiebos met veel snelgroeiende populieren in kaarsrechte rijen. Echter, er is de afgelopen jaren veel werk verzet om het b Inklusief de twee gidsen Alwin en Rinus waren we met 15 personen. Het was mooi weer en os zowel voor de bezoeker als voor de natuur aantrekkelijker te maken. Het is nu een mooi afwisselend natuurgebied. De eerste stop was bij een winterlinde; deze heeft in vergelijking met de zomerlinde vrij kleine hartvormige bladeren. Rinus wist te vertellen dat een linde zeer oud kan worden, tot wel honderden jaren. Bladluizen vinden de sappen die ze uit de bladeren zuigen heel lekker; het teveel aan suikers wordt "uitgepoept" en kennen we als de kleverige honingdauw. De volgende stop was bij een veld met brandnetels en gewone berenklaauw. De stikstof minnende brandnetel is ecologisch gezien een hele waardevolle plant. Men zegt weleens: "Zonder brandnetels geen vlinders". Er zijn dan ook maar liefst ong. 50 vlindersoorten waarvan de rupsen de (eiwitrijke) blaadjes graag eten. Voor de dagvlinders atalanta, dagpauwoog, gehakkelde aurelia, kleine vos en het landkaartje is het zelfs de enige waardplant. De rupsen van deze vlinders eten alléén maar deze plant. De gewone berenklaauw is inheems en wordt max. zo'n 2 à 3 meter hoog. De reuzenberenklaauw echter, kan wel zo'n 5 meter hoog worden. Het is een plant die hier eigenlijk niet thuis hoort; is van oorsprong een valleiplant uit de Kaukasus. Het sap uit de (zeer grote) bladeren en stengel kan in combinatie met de zonnigste brandwonden op je huid veroorzaken. De stengel van de reuzenberenklaauw heeft in vergelijking met de gewone berenklaauw paarsrode vlekken. Verderop vonden we op een schaduwrijke plek de eerste diersporen: Hele kleine zwarte hoopjes uitgedoopt. Alwin wist te vertellen dat dit door 'pendelaars' wordt veroorzaakt. 'Pendelaars', wat zijn dat nou weer? Dit zijn regenwormen die (bijn.) een dood blaadje de grond in trekken, verwerken en daarna boven weer uitpoeppen. Zij gaan dus, zeg maar, op en neer in de grond, en zijn rood van kleur. Dan heb je ook nog de z.g. 'tunnelaars', die gaan horizontaal door de grond en zijn veelal grijs van kleur. Met een loep hebben we het mooie bloemetje van het "varkensgras" bekeken. Deze plant groeit vaak plat op bestrating, paden e.d. en kan goed tegen betreding (tredplant). Een rare naam, want het is zeker geen familie van de grassen. Heel vroeger liepen de varkens nog vaak vrij rond over de erven van boerderijen. Zij vreten deze plant tezamen met de (straat)grassen die daar ook stonden. Vandaar deze naam. We hebben ook nog even stilgestaan bij de mooie Gelderse roos, ook wel 'sneeuwbal' genoemd. De mooie rode bessen van deze struik of boom worden niet graag door vogels gegeten, behalve.....als er vorst overheen is geweest. Ter bescherming is er dan in de bessen suiker aangemaakt. Op de Natuurboulevard aangekomen, hadden we een mooi uitzicht over de Oostvaardersplassen. We konden daar even lekker uitwaaien en hielden een korte pauze. In de verte konden we o.a. een zeer grote kudde Konik paarden waarnemen. Eigenlijk is het Poolse woord voor klein paardje. Opvallend was dat we tijdens de gehele wandeling totaal wel vijf dode spitsmuizen op de paden hebben aangetroffen. Terug bij de verzamelplaats aangekomen, werden we blij verrast! Paul, onze secretaris, serveerde ons koffie en thee mét koek, zie foto. Hartelijk dank daarvoor! Al met al weer een leuke excursie waar je bij had moeten zijn!

[Lees verder](#)



Je bent ingeschreven met het e-mailadres almere.ivn@gmail.com
Direct uitschrijven.



IVN Almere
Kemphaanstraat 1, 1358 AD Almere