

Water in de duurzame groene kerk De Schakel op 22 februari 2026

De Schakel is een protestantse kerk in de wijk Camminghaburen in Leeuwarden.

Dit jaar is het thema voor de Veertigdagentijd in de Leeuwarder kerken “*Water (Waterwijs Vasten)*”. Zie website <https://waterwijsvasten.com/>).

In andere landen moeten mensen (vaak kinderen) kilometers lopen voor hun drinkwater. Daarom doet deze kerk mee aan de sponsoractie: “*Water for Life*”. Dit is een actie vanuit de drinkwaterbedrijven in Nederland. De kinderen van deze kerk gaan een sponsorloop van ca. 6 kilometer doen.

Vanuit de werkgroep Groene Kerk De Schakel werd gevraagd of we als IVN op de eerste zondag van de vastentijd het thema water, voor de kindernevendienst en de volwassenen na de dienst, invulling konden geven. Natuurlijk!

Groene Watertafel

Dominee Joke Baai stond samen met de kinderen even stil bij hoe bijzonder het is om schoon water uit de kraan te kunnen drinken. Ze dronken daar met elkaar een glas water op. Daarna gingen de kinderen mee naar de kindernevendienst.



In de kindernevendienststruimte stond een parcours met diverse waterproefjes klaar.



Eerst kregen de kinderen uitleg aan de hand van meerkeuze vragen over het water op aarde. Welk effect hebben de zon en de maan op de getijden? Wat is zoet en zout water en dat er eigenlijk maar heel weinig schoon drinkwater beschikbaar is op aarde. Dat we daar heel zuinig mee moeten zijn. Wat kun je zelf doen om water te sparen?

Daarna gingen de kinderen onder leiding van Lize Hoekstra en de begeleiders van de kindernevendienst de eigenschappen van water onderzoeken:

- Enthousiast bouwden ze terpen van zand
- gebruikten watten, zand en stenen om water te zuiveren
- testen hoe ijs met zout smelt en hoe waterdruppels er weer aan vastvriezen
- hoe dingen er in water anders uitzien dan in de lucht
- dat je een glas met water met een kaart kunt omdraaien en dat het water er dan niet uit loopt

- wat er gebeurt als je een kaars onder een stolp laat branden in een waterbadje.

Op de gang stond een waterbak met Nederland in reliëf. Hier gaf Lysbet eerst een kort lesje topografie. Daarna werd getest wat er gebeurt bij een zeespiegelstijging. Waar moet je de dijken verhogen om de voeten droog te houden?

Er moest worden samengewerkt want er is niet oneindig geld (en materiaal) om overal dijken te bouwen. En dan natuurlijk testen of het werkt...



Na de kerkdienst werd er door de Werkgroep Groene Kerk een Groene Tafel georganiseerd met als thema "water":

Er ontstond een hele discussie aan de hand van de kaart met tips om water te besparen.

Enkele kinderen hadden waterproefjes uitgekozen om te laten zien aan de volwassenen.

Andere kinderen lieten samen met Lysbet Hoekstra zien wat er gebeurt als de zeespiegel stijgt. Daarna mochten ook de volwassenen en tieners aan de slag met de zogenaamde "zeespiegelstijgingstafel". En tja, het water komt niet alleen van zee maar ook door de rivieren (zie foto). Vandaar dat niet alleen de zeedijken belangrijk zijn in Nederland!

Een zeer geslaagde zondag!

Verslag: Lysbet Hoekstra-Migchels