

Het Monnikenraadsel Ontcijferen - Een leuk Zoekavontuur

Op zondag 18 februari 2024 togen we in de stromende regen naar het Natuurschoonbos in Nietap om daar een stukje



geschiedenis op te snuiven. Eeuwen geleden waren daar monniken voor boetedoening aan het werk in de Uithof "Ter Helle", een toepasselijke naam in die tijd vanwege het zware werk. Later werd de naam veranderd in Terheijl.

Kijk ook op: https://www.nietap-terheijl.nl/wiki/Uithof_ter_Helle

voor meer over deze interessante geschiedenis.

Laten we nu toevallig zo'n monnik (haar naam is

Monique(!) in

het bos aantreffen! Diana en Monique (van de Scharrelkids) hadden een prachtig programma bedacht om de geschiedenis weer tot leven te roepen. Er werden oude koekblikjes in het bos gezocht met een letter als inhoud. Alle letters bij elkaar vormden een levenswijsheid: "Maak van elke dag een nieuw avontuur". Ook waren er raadsels met een omschrijving van onder andere de woorden: schaduw,



lucht, water,

boom, en mocht je raden welk woord erbij hoorde. Er waren vertelsels en een kist met voorwerpen uit de oude doos waaronder een baksteen zoals ooit door de monniken vervaardigd. En braakballen van uilen, die ook in het bos voorkomen.

Na een versnapering en een nat pak werd de terugtocht aanvaard. Er waren 6 kinderen en 5 volwassenen gekomen. Enkele programma-onderdelen waren geschrapt vanwege het regenachtige weer. Later gaan we de shade inhalen.

Laura Gall