

Klokkenstoel Oldekerk

Op een rondom met bomen omzoomd kerkhof aan de Kroonsfelderweg in Oldekerk staat een houten klokkenstoel met gezwenkte kap. De daarin hangende klok dateert uit 1630. De klokkenstoel van

Oldekerk staat staat schijnbaar verloren en zonder functie in het landschap, maar iedere dag luidt de klok nog op vaste tijden! De terp waarop de klokkenstoel staat bevat het laatste restant van het metersdikke veenpakket. Rond de 12e eeuw stond op de terp al een kerk van 20 bij 10 m, voor die tijd al een fors gebouw. Deze kerk werd waarschijnlijk in 1623 afgebroken. De resten zijn in 1998 weer zichtbaar gemaakt. Met keien is de omtrek van de toren, kerk en koor aangegeven.



Zie voor nog veel meer achtergrond:

<https://www.nazatendevries.nl/Artikelen%20en%20Columns/Dorpen/Oldekerk/Oldekerk%20en%20het%20klooster%20Kuzemer.html>