

Natuurweetje IVN Bergeijk-Eersel

Middeleeuws cultuurlandschap langs het Loondermolenpad



Al wandelend over het Loondermolenpad loop je twee keer over een stalen brug

De afgelopen weken was het af en toe erg warm, maar ik had ervoor gekozen om langs het water en door een bos te lopen, want dat gaf enige verkoeling. Zo liep ik samen met mijn wandelmaatje Carla het Loondermolenpad, langs de meanderende Dommel en door een prachtig landschap vol cultuurhistorie.

Groot-Bergeijk

We hadden dus gekozen voor het Loondermolenpad, een wandeling van circa 6,2 km die nog net op het randje van de gemeente Bergeijk start. Namelijk in Riethoven, adres Volmolen 1. Eigenlijk best bijzonder dat Groot-Bergeijk zoveel kilometers lang is. Vanaf de Volmolen naar bijvoorbeeld de Pielis (Kapelweg in Bergeijk) is het maar liefst 23 km! En dan zeggen wij dat we in een klein dorp wonen! De route start over de camping en is bewegwijzerd met blauwe pijltjes. Heel eenvoudig dus. Het pad dankt zijn naam aan de Loondermolen die vroeger bij de Loonderhoeve stond. Die eeuwenoude watermolen werd voornamelijk gebruikt als korenmolen. In de Tweede Wereldoorlog raakte de molen erg beschadigd en is toen verder afgebroken. Het Loon (gemeente Waalre) herinnert ook nog aan deze molen.

Ree en vogels

Binnen enkele minuten zitten we in een wereld vol ruige, natte natuur. We wandelen op smalle paden langs de oevers van de beek en over vlonderpaden. Het zonlicht wordt gefilterd door het bladerdek, vogels fluiten en er zoemen libellen en muggen om ons heen. Voor ons uit steekt een ree het pad over en verdwijnt tussen de bomen voor we goed en wel in de buurt zijn. Heerlijk om hier te wandelen met al die vrolijk zingende vogeltjes en mooie doorkijkjes over de Dommel en de Keersop. Op een gegeven moment moeten we over een heel nat stuk. Mensen hadden daar al planken en takken over gelegd, want bij erg regenachtig weer kan het daar heel modderig zijn. Wij hoeven vanwege het warme weer nu slechts over een klein plasje te springen.

Middeleeuws cultuurlandschap

Leuk om te vertellen is dat er naast dat drassige stuk een Middeleeuws cultuurlandschap te zien is. Het is een laag gedeelte en daar ligt een broekbos. Het is een bostype waarvan de begroeiing bepaald wordt door de standen van het grondwater. Soms laag, dan weer hoog. Hier zie je vaak ook kwelplekken; hier komt dus water omhoog uit de grond. De begroeiing bestaat vaak uit elzen en wilgen, maar ook willen berken hier een plekje veroveren. Die worden nooit oud. Hier zien we dus een eeuwenoud landschap, dat hier al was in de Middeleeuwen. De arme bewoners van Riethoven en Waalre kaptten hier het hout tot net boven de stam. Daar groeide dan weer een nieuwe boom en als die groot genoeg was, kon men die weer kappen. Het hakhout werd vooral in en rond het huis gebruikt (warm stoken van de oven, het huis verwarmen of timmeren van gebruiksvoorwerpen).

Stalen bruggen

Onderweg liepen we twee keer over een stalen brug, die speciaal voor de wandelaars zijn aangelegd. Daar is het heel mooi en je kijkt daar zo de Dommel in. Je hoeft echt niet ver weg om leuk te wandelen. Carla en ik hadden een leuke middag.

Info

Elke maand wordt een natuurweetje gepubliceerd.

Alle gepubliceerde natuurweetjes lezen? Kijk op onze website

<https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes>

Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.

Aanmelden kan via <https://www.ivn.nl/bergeijk-eersel> of stuur een mailtje naar

secretaris.ivnbe@gmail.com