

Natuurweetje: kleur in de winter



Foto: crocussen in de winter

De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo vaak iets bijzonders te zien. Maar..... je moet er oog voor hebben. IVN Bergeijk-Eersel helpt de lezers om meer te zien, te horen en te beleven.

Deze week kleur in de winter

(door Anny van Kessel, PR-vrijwilliger IVN-BE)

Winter: saai en grijs, of vol kleur?

Het is nog steeds winter! Er is weliswaar geen sneeuw gevallen en het is een zachte winter, maar toch..... het wordt pas lente op 21 maart. We beginnen nu wel al te merken dat de dagen lengen.

Ik verlang naar kleur

De winter was behoorlijk grijs, grauw en saai. De kleur is er wel een beetje af. Terwijl ik dit typ, komt storm Eunice over, slaat de regen tegen de ramen en zie ik kale takken in de tuin heen en weer zwiepen. Ik verlang naar de kleuren van de lente. Ik hou niet van grijs en grauw... Ik hou van zacht en

licht en helder. De kleur van vrolijk fladderende vlinders, van lieveheersbeestjes en goudhaantjes!

Barstend van kleur

En toch weet ik ondertussen dat de winter echt niet kleurloos is. Als je er oog voor hebt, barst ze van de kleuren! De mooie bruinoranje beukenhagen, voorjaarsbloeiers als crocussen die voorzichtig opkomen, roodborstjes en boomklevers, het mos op de bomen en stenen muurtjes, de roze besjes van de sneeuwbes. Hier en daar nog een verloren paddenstoeltje en vergeet ook niet de grote kleurrijke wereld van de slijmzwammetjes en schimmels. De natuur barst van kleur op het moment, maar je moet het maar net (willen) zien. En met het blote oog is dat niet altijd even makkelijk!

Blaauwe crocussen

Bomen en struiken mogen dan nog even in winterrust zijn, ze zijn wel goed voorbereid op de lente. Zodra de temperatuur hoog genoeg is en ze voldoende vocht uit de grond kunnen halen, barsten al die knopjes open en kleuren ze weer mooi groen. Of rood. Of paars. Kijk maar eens goed naar die knoppen. Ik verbaas me steeds weer over de mooie kleuren die ze hebben! En de voorjaarsbloeiers? Ik zag tijdens een wandeling al een heel veld blauwe crocussen staan (zie foto). Dat maakte mijn dag weer goed. Nog even en dan barst de lente los. Ik kan niet wachten.

Info

Elke twee weken wordt een Natuurweetje gepubliceerd. Alle gepubliceerde Natuurweetjes lezen?

Kijk op onze website <https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes>

Wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel. Aanmelden kan via de site of stuur een mailtje naar secretaris.ivnbe@gmail.com