

Paddenstoelen zoeken in het Gouwebos

zaterdag 21 oktober 2023 en zondag 22 oktober 2023

Terugblik op twee mooie excursies.

Vooraf hadden alleen Miep en Hans gelegenheid om voor te lopen om de mooiste plekken te ontdekken. Door het slechte weer miste Gerard die kans. Daarom besloten we als één groep te gaan, waarbij sommigen aansluiting zochten rond een van de gidsen. Miep en Gerard waren de naamgevers (en zoekers via de app). Paul was weer de verhalen verteller, Hans had 3x die week voorgelopen, wist de plekken, Herman Schoemaker (gebiedskenner) wees ons aanvullend nieuwe plekken. Er stonden dit jaar meer paddenstoelen dan verwacht, waaronder redelijke aantallen van de vliegenschwam en de grote stinkzwam, met daarop aasvliegen en de bekende duivelseieren.



Op zondag was het probleem met te weinig gidsen. Mijn verzuim om dat te regelen. De gidsen van zaterdag hadden andere afspraken. Bovendien overtrof het in aanmeldingen en sloten er afgaand op de zonovergoten middag nog mensen bij de groep aan. Gelukkig waren er binnen de groep mensen met iets bovengemiddelde kennis en ging het bij velen om paddenstoelen te zien en vooral te fotograferen.



Twee net geslaagde NGO gidsen Marco en Anna-Isabel deden schoorvoetend, maar verdienstelijk, hun eerste gidsenbijdragen. Andere zochten naar namen via de app Obsidentify. Het viel niet mee om de groep aaneengesloten te houden en sommigen hielden zich niet aan het verzoek om “oplettend te zijn” op het vertrappen van de paddenstoelen.

Aan het eind nog even aandacht voor onze wandeling door Morvenna Goudkade (AD en GK/ANB) die een serie foto's maakte en mij ophield, zodat de groep zonder gids, maar wel met gebiedskenner Herman, het eindpunt haalde. Excuses voor de gemiste afsluiting. Gelukkig hadden we bij de start onze informatie over paddenstoelen en IVN folders al uitgedeeld.

Hans van Dam, 23-10-2023