



De Vlinders, kinderen van 4-8 jaar, komen op de tweede zondag van de maand bij elkaar van 14.00 – 15.45 uur. Alle ouders van de Vlinders krijgen een week voor aanvang een uitnodiging per e-mail waarop de ouders kunnen inschrijven. Wij zijn met de kinderen zoveel mogelijk buiten.

Bij 20 kinderen is de groep vol. De kinderen betalen € 2,50 per keer. Maar dan is er koffie/thee voor de ouders en iets te drinken voor de kinderen,

Zin om een keertje mee te doen, mail dan naar ivnvlinder@gmail.com en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.



IVN-jeugdgroep de Vlinders

Burg. Bruins Slotsingel 15
2403 NC Alphen aan den Rijn

Coördinator: Gerda Bonninga
E. ivnvlinder@gmail.com
M. 06-53403123

We hebben nog twee jeugdgroepen:
De Fladderaars voor kinderen van 8-12 jaar
E. fladderaars@gmail.com

NatureExplorers: voor de jeugd van 12+
E. natureexplorers@gmail.com

IVN-Jeugdgroep de Vlinders 4-8 jaar Programma 2023-2024





10 september - Waar zitten de zaadjes?

Pluis, klit, kurk, parachute of een sappige bes. Dit zijn de verpakkingen die een plant verzint om zaden te verspreiden. Hoe doen ze dat en waarom? En wat hebben ze nog meer bedacht om hun zaden te verspreiden? En van de zaden kun je heerlijk eten maken. We gaan pannenkoeken bakken van granen die we zelf gaan malen.

8 oktober - Magische paddenstoelen

Paddenstoelen zijn betoverend mooi. Zo zijn ze er en zo zijn ze weer weg. Plooirokjes, heksenboter, grote stink- en zadelzwammen, judasoren, blote billetjes, een puntmuswasplaat of varkensoor. Heb jij al deze paddenstoelen al eens gezien? Ze bestaan wel. We gaan het bos in om ze te zoeken en nemen loepjes en spiegeltjes mee om ze te bekijken.

12 november - Bomenganzenbord

Hoeveel soorten bomen zijn er? Heel veel. We kunnen ze niet allemaal uit ons hoofd leren. Maar met het bomenganzenbordspel leren we er wel een aantal kennen. En natuurlijk maken we weer iets leuks van al deze bomen.

10 december - Kerstsnacks voor de vogels

Met kerst staat er altijd wat lekkers op tafel! Wij maken voor de vogels ook een heerlijk kerstdiner om hen een beetje extra te verwennen met die kou. Ze hebben wat extra vet nodig om de koude nachten door te komen. Help jij weer mee om de vogels de winter door te helpen?

14 januari - Wintertrucjes

Wat doe jij allemaal om het in de winter niet koud te krijgen? Eet je anders dan in de zomer? Heb je het hele jaar dezelfde kleding aan? Welke trucjes halen de dieren uit om het niet koud te krijgen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waar zijn alle dieren gebleven? Zie je wel eens een vlinder fladderen in de winter?

11 februari - Takkenwerk

Kijk eens goed naar de bomen! Zijn ze allemaal hetzelfde? Zijn ze even groot en even dik? Hoe ziet hun stam eruit en hoe voelt deze stam aan? Kun je zien hoe oud een boom is en wie er allemaal in een boom wonen? We verzamelen een aantal materialen uit de natuur en mooie takken. Met deze materialen gaan we aan het werk. Wat? Dat is nog een verrassing of misschien mag je het zelf verzinnen.

10 maart – Schoonmaak in het kabouterbos

Met NL.Doet steken wij als vrijwilligers, grote mensen en kinderen, de handen uit de mouwen. Na de winter heeft het kabouterbos een opknapbeurt nodig. We gaan een voorjaars schoonmaak houden. En zo werken met elkaar kan ook heel leuk zijn en zo wordt het kabouterbos weer als nieuw.



14 april - Naar een echte boerderij (afwijkende locatie)

Vandaag gaan we op bezoek bij een "echte" boerderij. Wat we daar allemaal zien: schapen en koeien, tractoren en hooi. En er wordt kaas gemaakt. Wij vinden het geweldig dat wij bij hen op bezoek mogen komen. Trek je laarzen aan, je oude kleren en kom gezellig naar de lammetjes kijken. Er staat ook een kaasautomaat, waar je heerlijke kaas kunt kopen.

12 mei - Eten uit de natuur

We kennen allemaal het sprookje van Hans en Grietje. Zij leefden een poosje in het grote bos. En in dat bos kan je allemaal planten en kruiden vinden, waar je lekker eten van kan maken. Ook wij gaan op zoek naar allerlei planten om een heerlijke bloemenboter van te maken. Tenslotte is het een feestdag en willen wij een cadeautje meegeven voor thuis om van te smullen.

9 juni – De kikkerkoning

Heb jij wel eens een kikker gezien of vastgehouden? Hoe voelde dat? We gaan op zoek naar kikkers en ander leven in de sloot. Veel diertjes veranderen, net als rupsen naar vlinders, maar nu van larven naar libellen of andere vliegende insecten. Ga je mee op zoek. Gebruik je schepnet en emmer. Zoek naar bijzondere dieren. En heel vaak vinden we ook de Amerikaanse rivierkreeften.