

Wandeling door het Rietveld

Op zondag 25 juni nl. om 6.00 uur verzamelden we met z'n allen bij de parkeerplaats van Klein Giethoorn. Daar werden we ontvangen door Ans en Auke. Ans kan ons veel vertellen over de planten en (geschiedenis) van de omgeving. Auke is vogelaar en hij zal ons veel vertellen over de vogels. De groep wordt in tweeën gesplitst, zodat we met 7 personen per groep op pad gaan. Op de heenweg met Auke en op de terugweg met Ans (of andersom).

We horen al gauw de tiftjaf, zien vinkjes en Torenvalken met jongen in de nestkast aan de Rietveldsche molen. De rietzanger zien we meerdere malen, maar de karekiet kunnen we alleen maar horen. Heel veel gele kwikstaartjes worden gespot, kneu's en een grote bonte specht. Naast de (meer bekende) grauwe ganzen, knobbelzwanen, kuifeenden, krakeenden en scholeksters.

Op de terugweg vertelt Ans ons over de Romeinen, de grote lisdodde (met het pluus kan je je koper oppoetsen), de 3 generaties in de Els, de elzenhaantjes, ruiken we aan watermunt (waarbij de 1 denkt aan mojito en de ander aan muntthee...), leren we dat je koffie kan maken van Zwanenbloemen (in ieder geval lijkt het erop, de smaak is minder lekker), leren we over de verre reis die de distelvlinders 1x afleggen in hun leven, zien we waterjuffers paren (paringswiel) in de laatste maanden van hun leven boven water, leren we wat de kleuren van de molens inhouden (rood = katholiek, blauw = protestants en zwart = gereformeerd polderbestuur) en hoe het Papenpad aan zijn naam komt.

Na deze leerzame en ook gezellige wandeling stond er een heerlijk ontbijt klaar op het terras van Klein Giethoorn. Wat een heerlijke afsluiting op deze prachtige plek en een goed begin van de dag.

Roos Timmermans.

