

Polder Flora vertrokken wij met 20 mensen in 2 groepen door het historische gebied. Met de gidsen Hans van Dam en Ans v.d. Broek is dat een waar genoegen.



De verhalen rondom het Bedelaarsbos prikkelden onze fantasie, verschillende mensen in de groepen waren bekend in deze omgeving en zo ook een verhalenverteller Paul Ruben die direct op het pad ons attent maakte op de Blaartrekkende boterbloem.



In het verleden smeerden de arme zwervers zich in met de zeer giftige boterbloem, zo was het voor hen mogelijk om met blaren overdekte handen hun broodnodige aalmoezen in te zamelen, al bedelend gingen zij door de straten van Alphen a/d Rijn. Verder vertelde Paul over verschillende inheemse planten die reeds in bloei staan en de ziekte in de treurige Essen. Essentaksterfte tast jonge en oude bomen aan en is een sterk toenemend probleem. Het wordt veroorzaakt door de schimmel *Hymenoscyphus fraxineus* (vals essenvlieskelkje), ook bekend als *Chalara fraxinea*. Essentaksterfte komt in heel Nederland voor.

De oude stammen van de bomen zijn de resten van de vrouwelijke en mannelijke overblijfselen van de veelvoorkomende soort die hier langs het pad groeit. Langs de Spijkerboorsekade groeien vele braamstruiken waar mensen in de zomer volop de vruchten van kunnen plukken.

Op ons pad kwamen wij wandelaars, natuurverkenner en ponyuitlaters tegen, dat doen jonge mensen tegenwoordig met de fiets, heel slim. Langs de Spijkerboorsekade heb je mooi uitzicht over de polder met de wilde eenden, blauwe reigers, zwanen, waterhoentjes met hun nesten. Het is een lust voor het oog. Een ieder strijdt voor een eigen territorium en de buizerd pikt en neemt in zijn duikvlucht menig jong uit moeders kraamkamer mee. De velden met soms ingezaaide bloemen, de sloten met het riet, de

kleine eilandjes het is een lust voor het oog en het streelt de ziel. Ans vertelde ons over de ene kever die haar eitjes op de zuring legt. De larven eten daarna van het groen en zo ontstaat er een bijna doorschijnend blad, let maar eens goed op het verhaal van de zuring is ook heel speciaal. De Compierekade werd bewandeld, ook daar was soms nog heel klein het nieuwe plantenleven te bewonderen.



Op het aangrenzende weiland zagen wij een jong veulen heerlijk rollebollen door het hoge gras. Dat alles onder het wakend oog haar moeder. Terug langs het Rietveld zagen wij nog een robuuste Paardenkastanje, waarbij het blad je doet denken aan een paard. Ook het nieuwe natuurgebied de IJsvogel is het bezoeken waard.

Pak je kans en kom met een volgende wandeling meegenieten wat de natuur ons biedt. Met dank aan Jeanette Dijkshoorn voor de gastvrijheid met koffie, thee e.a. en de verschillende vertellers en gidsen in ons gezelschap het was heel fijn!

Wilma Gerver



