

Nieuwtjes uit het Voedselbos Goudse Hout, nr.2



Terugblik plantdag

Hulde aan alle bikkels! De plantdag in november was zo nat. Maar de tientallen bomen gingen de grond in. En nu – vier maanden later – zijn er knoppen, knoppen en nog meer knoppen.

Coördinator David is opgetogen: ik zie nog geen enkele uitval, een meevaller met zulke natte grond! De kweepeer, de eikjes, de mispels, alles lijkt aan te slaan.

Werken in de winter

De hele winter is er doorgewerkt op de vrijdagochtenden. Paden zijn schoongemaakt, markeringspaaltjes zijn uitgezet op alle percelen, de hut is opnieuw gevlochten, de kruidenpunt krijgt vorm. En gezellig was het, elke vrijdagochtend om 11 uur koffie en thee uit de thermoskannen van thuis, aan de picknicktafel of in het zonnetje achter de ril.



HELP : 501 bessenstruiken!!!

Oeps, de korting was zo aantrekkelijk! Kent u dat? Hoe groter de bestelling, hoe goedkoper de bessenstruikjes werden. Dus ... 501 stuks besteld 😊 . Wat een aanwinst voor de percelen B, C en D om – na de bomen in november – nu de struiklaag te kunnen planten.

Maar zonder extra handen lukt dit echt niet. Het wordt vrijdag en zaterdag (8 en 9 maart) aardig weer. Trekt u de laarzen aan en komt u een paar uurtjes helpen? Vrijdag welkom vanaf 9 uur tot halverwege de middag en zaterdag vanaf 10 uur totdat het klaar is. Fijn als u een mailtje stuurt naar voedselbos@ivn-ijsselegouwe.nl maar u bent sowieso welkom.

Lente in aantocht



Voor aankondiging

Op het gratis festival "Gouda maakt Toekomst" (2 juni 2024, Goud Asphalt) zal het voedselbos vertegenwoordigd zijn met een mooie kraam. Wie weet tot ziens!