

Eilandproat 2.0 over de WloW van 4 februari 2023

Het was echt nodig om nog een twee ronde te doen, het eiland verder op te 'schonen'. Met opnieuw een prachtige grote groep naar de 'overkant' gevaren. En we verwelkomden ook Ineke en Eddy als nieuwe enthousiastelingen. Maar wel met de vraag aan hen of het nadien nog wel zou bevallen en of ze terug wilden komen? Later meer.

Nu was het rechter gedeelte van het eiland aan de beurt. Het is toch wel balanceren op de takken en bomen zonder natte voeten te halen of pardoes achter over te slaan in het natte koude water. Qua temperatuur was het weer een perfecte ochtend. Weinig wind en later toch ook nog een bleek zonnetje. Tijdens de koffie leek het wel of Ineke en Eddy al tijden bij de groep behoorden. Zo leuk om te zien. En Ineke als jongste deelnemer ook altijd leuk als nieuwe aanwas.

Dit keer had weinig tot geen nieuwe natuurvondsten helaas. Wel dat deze op openbarsten stond hoor. De ganzen maakten ons dat maar al te vaak duidelijk met hun gegak vol waarschuwingen. Het broedseizoen is in aantocht beste IVN-ers, let op! Een over vliegende groep ganzen in een keurige V bracht ons in verwarring. Waren het blijvers of toch een groep nieuwe uit het zuiden komend?!

Na afloop keken we tevreden om naar ons resultaat. Het gehele eiland, in het zicht vanuit de Houtmaat, in zijn geheel ontdaan van wilgen. En nu maar wachten op de 'bloei' van de moerascipressen. Kom eens kijken als je durft, aan de Houtmaatweg nr. 9. Over vier weken vanaf nu verwacht ik al wel de eerste groene kleuren te zien van de cipressen, een plaatje dat bij je blijft.

Zoals eerder geschreven hebben we dit keer geen echte natuurwaarneming, maar misschien ook leuk een stukje geschiedenis over het ontstaan van de Houtmaat, hieronder.

En o ja, dat hadden jullie nog van me tegoed. Wat vonden Ineke en Eddy van de eerste belevenissen? Nou die konden echt niet wachten tot de volgende WloW.

Tot zaterdag 4 maart, Peter

Bron: [Hengelose Es \(hengelose-es.nl\)](https://hengelose-es.nl) "een kijk op de Hengelose es"

Onderstaand artikel is gebaseerd op het verslag dat is verschenen naar aanleiding van een nieuwe mijlpaal: **De ingang van het twintigste bestaansjaar der Stichting Buitencentrum de Houtmaat**

Op 26 augustus 1951 werd voor de K.A.J. de eerste openluchtmis gehouden. In januari 1953 werd voor het eerst de ijsbaan geopend; de kaartjes werden verkocht door gepensioneerde agenten. De verlichting bestond uit een petroleumvergasser, Chocolademelk in van omwonende gehuurde kopjes en door het ziekenhuis geschonken repen, werd op een door deken Wijenburg afgedankt tuintafeltje uitgesteld, en werden verkocht dankzij de hulp van mej. Groothuis. De opbrengst van de ijsbaan bedroeg 50 gulden! Dat werd meegedeeld in de eerste vergadering die volgde op de ondertekening van de stichtingsakte door notaris Trip op 2 januari. Kort daarna werden de twee eerste reddingsloepen gekocht, bedoeld als amusementsattractie. In april was, mede dankzij de hulp van de heer Rientjes en omwonenden, de afrastering klaar en werd het water ontdaan van rietstengels en kroos, zodat de roeiboten konden varen. Ook werd de Houtmaatweg verbeterd. Het bestuur besloot tot het oprichten van een donateurvereniging. Per gezin bedroegen de kosten voor een seizoenskaart (en 50% korting op ijsbaankaarten) 2,50. Toen het tijdens een vergadering wat ging schemeren in het stenen schuurtje, werd besloten tot de aanschaf van een eenvoudig petroleumlampje.

In 1954 kwam er een tweede sloep en de eerste speeltoestellen werden overgenomen van café Bouwhuis: zweefmolens en wippen. 50 Spoorbielsen dienden als zitplaatsen. Inmiddels werd de heer Oude Vrielink voorzitter en twee bestuursleden werden vervangen door de heren Pennders en van der Zande. Op 22 maart 1954 werd besloten tot de bouw van een kantine:

voor het ontwerp en de begeleiding van de bouw was de voorzitter verantwoordelijk. Om de bouw te kunnen realiseren moesten er gelden opgenomen worden. Het moeras, op de plaats van de huidige speeltuin, werd dichtgegooid. Het bestuur veranderde weer: de heer Post verving de heer van der Zande en kapelaan Hegge nam in oktober 1955 afscheid omdat hij als pastoor was benoemd in Musselkanaal. Zijn opvolger was kapelaan van Hoessel.

Op 6 juli 1956 vond de officiële opening plaats en werd de heer Hofstee benoemd tot regent. "De Eendracht" leverde een muzikale bijdrage aan de opening.

In de loop van de tijd werden de activiteiten van het centrum uitgebreid en hebben veel groepen er gebruik van gemaakt. De accommodatie werd verder aangepast: de zolder werd omgebouwd tot slaapzaal, er kwamen was- en kleedlokalen, nog een slaapzaal en dit alles dankzij de medewerking van een groep vrijwilligers: de Commissie van Advies en Uitvoering". Ook de inzet van Huishoudelijke dienst was van onschatbare waarde.